

# HÜKÜM

Anlayışta ve Anlatışta, Fikirde ve Harekette Sadece İslâm

Yıl: 9 - Sayı: 103 - Hicri: Zilkade - Zilhicce 1442 / Miladi: Temmuz 2021- 12TL

## ADNAN MENDERES'İN HALİ MİKROBA MERHAMETİN HASTAYA İHANET OLDUĞUNUN RESMİDİR



İhsan ŞENOCAK

1



Hangi Akçe Mezarda Geçer?!

Mustafa ÜZCAN

28



Zayıf Halka:  
İran-Hamas Münasebeti

Selim SEYHAN

33



İnkâr Kuyularına Atılan Yüsuflara: Ağah  
Olun! Cennetinizi Çalmasınlar

Ahmet AKIN

37



Başlığundan Korkulan Bir Yazı

Mahmud Sami GÜLCÜ

40



Yahudi İle Savaş Olacak mı?



HÜKÜMBEN

ES-SELAMÜ ALEYKÜM

Allah Azze ve Celle bu ümmeti ulemâ vesilesi ile irşad etmiş, onların çabalarıyla Müslümanlar dünya ve âhiret saadetini elde etmiştir. Müslümanların zorluklar çektiği bir zamanda Ali Haydar Efendi ilmiyeyi, Abdulhakim Arvasi -Necip Fazıl yoluyla- fikir, sanat âlemini, Mahmud Sami Efendi ehl-i ticareti, Mehmed Zahid Efendi siyaseti derinden etkiledi. Bütün bunlar Müslümanları Ehen-uş-Şerreyn anlayışından kurtarıp bizzat hakkın bayraktarı olma konumuna getirdi.

Bu sayısında HÜKÜM, Müslümanların mücadelelerini, maruz kaldıkları zorlukları anlatan ve yakın tarihe dair mühim bilgiler içeren bir manşetle karşınızda. Nefes nefese okuyacağınız bu yazı ile yakın tarihe yakinen şahit olacaksınız.

İhsan Şenocak, "Hangi Akçe Mezarda Geçer?!" başlıklı yazısında, modern çağ insanının zengin yaşayıp, fakir öldüğünü, geride büyük bir servet bırakırken âhirete amel defteri bomboş olarak gittiğini ifade ediyor.

Mustafa Özcan, yazısında İran'ın Hamas ile yakınlaşmasının arkaplanında İslam âlemine verdiği zararları bir şekilde Filistin üzerinden unutturup kopan bağları Filistin üzerinden yeniden kurmak, tamir etmek istediğini vurguluyor.

Selim Seyhan, Dârüşşafakati'l-İslâmiyye'nin açılması sayesinde Âlem-i İslâm'ın çocuklarının Fransız kültürü etkisindeki Galatasaray Lisesi ve Amerikan kültürünü yaymak üzere kurulan Robert Koleji'ne mahkûm olmaktan kurtulduğunu ancak şefkat yuvalarının zamanla kimliğini kaybettiğini ifade ediyor ve inkâr kuyularına atılan Yüsuflara sesleniyor: "ÂGAH OLUN! CENNETİNİZİ ÇALMASINLAR!

Ahmet Akın, çağımızda yapılan yeni cinsiyet tanımlamalarının fitratı değiştirip nesli ve aileyi ifsad edeceğini vurguluyor.

Bir sonraki sayıda buluşmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz.

**Fatih Demirtürk**  
Genel Yayın Yönetmeni

İçindekiler

1	Hangi Akçe Mezarda Geçer?!	İHSAN ŞENOCAK
5	Bir Ordadır Bir Burada	AHMET AÇIKGÖZ
7	Lisanın Asıl Vazifesi, Yemeğin Tadını Almak mı Hakkı Söylemek mi?!	MUSAB KAFKAS
11	Nifak Göze de Vurur	MUHAMMED MAŞALI
12	"Serbest, Verem ve Sıtma; Mahpus, Gümrükte İlâç"	HALİD İSTANBULLU
16	Kamil ŞENOCAK: Adnan Menderes'in Hali Mikroba Merhametin	
	Hastaya İhanet Olduğunun Resmidir	ALİ ULVİ
28	Zayıf Halka: İran-Hamas Münasebeti	MUSTAFA ÖZCAN
33	İnkâr Kuyularına Atılan Yüsuflara: Âgah Olun! Cennetinizi Çalmasınlar	SELİM SEYHAN
37	Başlığından Korkulan Bir Yazı	AHMET AKIN
40	Yahudi İle Savaş Olacak mı?	MAHMUD SAMİ GÜLCÜ
44	Anne-Babanın Sâlih Olmasının Çocuğa Tesiri	ÖMER FARUK KORKMAZ

HÜKÜM dergisi Gazetesi

Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü  
Abdullah KADIOĞLU

Genel Yayın Yönetmeni  
Muhammed Fatih DEMİRTÜRK

Yayın Danışmanı  
İhsan ŞENOCAK

Editör  
Fezullah TAT

Yayın Kurulu  
Selim SEYHAN  
Mehmet BÜYÜKMUTU  
Ahmet YAZICI  
Abdullah KADIOĞLU  
Burhan YILDIRIM

Hukuk Danışmanı  
Huzeyfe Furkan KARAKUŞ  
M. Mansur KARADAĞ

Tashih  
Davut ÖZKALSIN

Grafik - Tasarım  
İFAM-MEDYA

Kapak  
Nureddin Oğuzhan AKOĞUZ

Dağıtım Sorumlusu  
Cep: 0530 185 86 37

İletişim  
E-mail: hukumdergisi@outlook.com.tr  
www.hukumdergisi.com

Yönetim Yeri  
Karagümrük Mah. Zeynelağa sk. 121  
Fatih/İstanbul

Yayın Türü  
Yaygın Süreli

Baskı  
ŞENYILDIZ MATBAACILIK  
Gümüşsuyu cad. Işık Sanayi Sitesi No. 19  
c Blok 102 Topkapı/ İstanbul  
T. 0212 4834791 F. 0212 4834823  
Matbaa Sertifikası No: 11964





# HANGİ AKÇE MEZARDA GEÇER?!

Kur'an-ı Kerim Bakara suresinin başında Münafıkları müşahhas planda sıfatlarıyla ve halleriyle anlattıktan sonra onları hayatın içinden tahliller ve misaller getirerek müminlerin zihnine yaklaştırdı. Her zaman gözle görülmeyen ihaneti, gözle görülen haller üzerinden resmeder. Muhataplarını getirdiği misaller üzerinden münafık oyunlarını idrak etmeye çağırır.

## “Ne Büyük Adamsın”

Kur'an-ı Hakîm'in anlatım usullerinden biri olan temsil muhataba hadiseyi görür gibi anlama imkanı verir. Şu ayet-i kerime münafıkların infakının nasıl yok olduğunu bir sinema perdesi gibi gözler önüne sererek Müminleri uyanık olma-ya çağırılmaktadır:

مَثَلٌ مَّا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا  
صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ  
اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ

“Münafıkların bu dünya hayatında harcadıklarının misali, isyan ile kendilerine zulmeden halkın ekinine isabet edip onu helâk eden dondurucu bir rüzgârdır. Allah onlara zulmetmedi, fakat onlar kendilerine zulmediyorlar.”<sup>1</sup>

İnsanlar beni alkışlasınlar, plaket versinler ya da “ne büyük adamsın, her zaman mazlumun imdadına koşarsın” de-

Allah Azze ve Celle ihlasla yapılan bir ameli az olsa da çoğaltır. Riya ile yapılanı ise çok olsa da “hiç”e mahkum edip, siler.

Verirken zorlanan insanın gözü önünde Allah bereketli bir pencere açar. Orada tarlaya ektiği bir tohumdan yedi yüz alan çiftçiği görür. Çiftçinin ameliyesine benzetilen ibadetleri de tohum gibi kıymetlendirilerek yerden semaya ulaşır, bir gök sofrası olarak mahşerde önüne gelir.

<sup>1</sup> Al-i İmran, 117.





sinler diye infak ediyorsa mahşer günü infakın sevabına muhtaç olduğu andaki hali, kavurucu bir rüzgarın helak ettiği bahçesine gittiğinde her şeyin yandığını gören adama benzer. Rüzgar nasıl ekini yok ediyorsa, enaniyet de ameli salihini öyle yok eder; Mahşerde bomboş bir amel defteri bulur.

### **İhlas “Az”ı Çoğaltır, Riya “Çok”u Yok Eder**

Allah Azze ve Celle ihlasla yapılan bir ameli az olsa da çoğaltır. Riya ile yapılanı ise çok olsa da “hiç”e mahkum edip, siler.

Verirken zorlanan insanın gözü önünde Allah bereketli bir pencere açar. Orada tarlaya ektiği bir tohumdan yedi yüz alan çiftçiyi görür. Çiftçinin ameliyesine benzetilen ibadetleri de tohum gibi kıymetlendirilerek yerden semaya ulaşır, bir gök sofrası olarak mahşerde önüne gelir.

Allah Teala'nın rızasına nail olmak için infak eden müminlerin ameli mahşer günü karşılıklarına bire yedi yüz olarak çıkacak:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ

“Mallarını Allah yolunda harcayanların misali, her başağında yüz tanenin bulunduğu yedi adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir.”<sup>2</sup>

### **Merkeb ve Kitab**

Kur'an-ı Kerim amel etmekle mesul oldukları Tevrat'ı elleriyle tahrif eden Yahudileri sırtında ciltler dolusu kitap taşıyan eşeğe benzetir.<sup>3</sup> Semerinde yangının nasıl söndürüleceğinin yazılı olduğu bir kitabın da yer aldığı yük yanmaya başlasa eşek yangın kitabındaki bilgiyi esas alarak “Yangın su ile söner.” O halde ben de nehre gireyim, diyebilir mi?! İlahi kitabı okuyan, ezberleyen fakat onunla amel etmeyen hali de sırtında taşıdığı kitaptan müstefid olamayıp yanan merkebe benzer.

Allah Azze ve Celle geçmiş milletlere ait tecrübeleri İslam milletine bildirerek aynı hatalara irtikab etmeleri durumunda aynı sonuçlarla yüzleşecek-

<sup>2</sup> Bakara, 261.

<sup>3</sup> Cuma, 5; مَثَلُ الَّذِينَ خُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ  
الْجَمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا



**Kur'an-ı Kerim, amel etmekle mesul oldukları Tevrat'ı elleriyle tahrif eden Yahudileri sırtında ciltler dolusu kitap taşıyan eşeğe benzetir. Semerinde yangının nasıl söndürüleceğinin yazılı olduğu bir kitabında yer aldığı yük yanmaya başlasa eşek yangın kitabındaki bilgiyi esas alarak “Yangın su ile söner.” O halde ben de nehre gireyim, diyebilir mi?! İlahi kitabı okuyan, ezberleyen fakat onunla amel etmeyen hali de sırtında taşıdığı kitaptan müstefid olamayıp yanan merkebe benzer.**

lerini onlara tembih eder. Bunu bazen doğrudan bazen de bir misal üzerinden yapar.

### **Münafık Anıtları**

Bakara'da münafıkların sıfatlarını, hallerini haber veren ayetlerden sonra bir anda öyle bir manzara ile karşılaşır ki insan gözle görülen, kulakla duyulan bir alemde sanki eliyle münafık anıtlarına dokunur. Kur'an-ı Kerim, fevkalade bir benzetme ile mevzuyu inanılmaz derecede müşahhas hale getirir:

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ

“O münafıkların misali, bir ateş yakan insan(lar) gibidir. Ateş tam etrafını aydınlattığında Allah ışıklarını yok eder de onları gecenin, nifakın karanlıkları içinde, hiçbir şeyi görmez bir halde bırakır.”<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Bakara, 17.





**Ateş yakan adamların ışısız kalması gibi, Münafıkların bir kısmı da önce İslam'ı yaşamaya niyet eder. Lakin daha sonra faizin haram kılındığı, zinanın ve ona götüren yolların yasaklandığı, kadınların ve erkeklerin farklı mekanlarda oturmalarının emredildiği bir ortamda insanların alınterini ve iffetini sömüremeyeceğini görünce İslam'ı terk eder. Münafığa gözlerini podyumlardan alıp evine, eşine, helaline hasretmek zor gelir. Bu yüzden ateş yakan adamlar nasıl etrafı aydınlatırsa iman da insanın ufuklarını karanlıktan aydınlığa çevirir. Ne var ki insan imandaki zafiyete mağlub olunca "Bu çağda bu emirler uygulanmaz Ya Rabbi" diyerek nurunu söndürür.**

Allah Azze ve Celle insanın iman nurunu alınca zifiri karanlıkta ayağını bastığı yeri dahi göremez. Bu yüzden ayetteki "لَا يُبْصِرُونَ /göremezler" ifadesinin mefulü hafzedilerek manaya umumi bir çerçeve verilmiştir. Buna göre mana şu şekilde olur: "Görülecek olanlardan hiçbir şeyi göremezler."

Müfessirlerimiz buradaki bu teşbih-i temsiliye dair farklı mülahalalarda bulunmuşlardır. Buna göre ya Medine'de Allah Rasülü'nün kurduğu devletin gücüne bakıp iman eden güruh, yaktığı ateşin nuru söndürülen insanlara benzetiliyor. Güce bakıp inananlar Uhut'ta olduğu gibi güçte zafiyeti görünce inkar ettiler. Ya da fecir vakti karanlığı yarıp namaza kalkmak, uzun yaz günlerinde oruç tutmak, maldan sadaka vermek, cihad etmek gibi hükümler kendilerine zor gelip İslam'ı bırakanlar mezkür insanlara benzetiliyor. İslam muhatabı şehir meydanına adına anıt dikilmesi için değil, Allah rızası için amel-i salihe çağırır. Bu yüzden İslam'da abitler, zahitler kürsüsü yoktur. Hiçbir madalya teheccüdün karşılığı olamaz. Afrika'da bir yetimin karnını doyurmak plaketle değil, ancak Cennetle mükafatlandırılır. Münafık;

كَلَّا بَلْ تُجِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ

"Kesinlikle Hayır! Doğrusu siz çabucak gelip geçen dünyayı seviyorsunuz, Âhireti ise bir yana bırakıyorsunuz."<sup>5</sup> ayetinde bildirildiği gibi kişinin kardeşinden firar edeceği<sup>6</sup> mahşer gününü ihmal edip, dünyayı tercih eder.

### **Nurunu Söndürme!**

Ateş yakan adamların ışısız kalması gibi, Münafıkların bir kısmı da önce İslam'ı yaşamaya niyet eder. Lakin daha sonra faizin haram kılındığı, zinanın ve ona götüren yolların yasaklandığı, kadınların ve erkeklerin farklı mekanlarda oturmalarının emredildiği bir ortamda insanların alınterini ve iffetini sömüremeyeceğini görünce İslam'ı terk eder. Münafığa gözlerini podyumlardan alıp evine, eşine, helaline hasretmek zor gelir. Bu yüzden ateş yakan adamlar nasıl etrafı aydınlatırsa imanda insanın ufuklarını karanlıktan aydınlığa çevirir. Ne var ki insan imandaki zafiyete mağlub olunca "Bu çağda bu emirler uygulanmaz Ya Rabbi" diyerek nurunu söndürür.

### **Yahudi'ye Bak, İbret Al!**

Allah Teala'nın, دَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ

"Allah ışıklarını yok eder." buyurarak

<sup>5</sup> Kıyamet, 20-21.

<sup>6</sup> Bkz. Abese, 34.

imandan nifaka savrulan kişinin kalbindeki nuru söndürmeyi meleklere değil de doğrudan zatına isnat etmesi nifaka olan gazabının şiddetini gösterir. Bu yüzden münafığın kalbinde imandan küçük de olsa bir tesir kalmaz. Ya da ayet-i kerime Yahudilerden bahsetmektedir. Buna göre ihanetleriyle malum olan Yahudiler Allah'ın, yaktığı ateşini söndürdüğü adamlara benziyor. Onlar da "bir peygamber gelse biz de onunla beraber olsak kâfirlere karşı peygamberin idaresinde mücadele etsek. Onun yanında, safında, arkasında dursak" dediler. O peygamber Tevrat'taki haberlerden hareketle onların çocuklarını tanıdıkları gibi tanıyabilecekleri<sup>7</sup> bir muhtevada gelmesine rağmen ona inanmayıp, inkar ettiler.

<sup>7</sup> الَّذِينَ اتَّيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يُعْرِفُونَهُ كَمَا يُعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ





**Yahudinin bu isteği içerisinde ahiret yoktur. Ufku dünyaya mahkum olmuştur. Günümüz adliye saraylarındaki mevzuların önemli bir bölümünün; birinin değerinin yerine beş santim tecavüz etmesi, kardeşlerden birinin mirastan fazla pay alması, trafikte seyreden araçlardan birinin şoförünün değerine yan bakması gibi konulardan oluşması göstermektedir, Ehl-i dünyanın arzuladığı hayatın yarılarında arsalar, daireler, dükkanlar satın almak var fakat ahiret yok. Bu yüzden modern çağ insanı zengin yaşayıp, fakir ölüyor. Geride büyük bir servet bırakırken ahirete amel defteri bomboş olarak gidiyor.**

Tevrat'ta sadece Allah Rasulü'nün değil, Onun inşa ettiği millet yapısının da haberi vardı. Hiçbir büyük tarihçi sahabeyi tesadüfen ortaya çıkan, sıradan bir nesil olarak tavsif etmemiştir. Tarihinde büyük bir devlet tecrübesi olmayan Hicaz halkı, Hicretin yirminci yılında İran İmparatorluğunu tarihten silmiş, devletin sınırları Kuzey Afrika'dan Pakistan'a kadar ulaşmıştır. O muazzez sahabe kadrosu Tevrat'ta, İncil'de misali geçen kahramanlardır.<sup>8</sup> Yahudi bütün bunlara rağmen Allah Rasulü'nün risaletini inkar etmiştir. Bu inkar ve ihanetin neticesi olarak Allah Azze ve Celle, Yahudinin nurunu söndürdü, imanın hakikatini kaybettiler.

### **Müslümanda Görülen Yahudileşme Emaresi**

Bir kişinin ateş yakmasının **أَوْقَدَ** yerine içerisinde talep ifade eden **س** harfi olan **اسْتَوْقَدَ** ile ifade edilmesi münafıkların büyük bir arzu ile dünyalık peşinde olduklarını haber vermektedir. Yahudinin bu isteği içerisinde ahiret yoktur. Ufku

dünyaya mahkum olmuştur. Günümüz adliye saraylarındaki mevzuların önemli bir bölümünün; birinin değerinin yerine beş santim tecavüz etmesi, kardeşlerden birinin mirastan fazla pay alması, trafikte seyreden araçlardan birinin şoförünün değerine yan bakması gibi konulardan oluşması göstermektedir ki, Ehl-i dünyanın arzuladığı hayatın yarılarında arsalar, daireler, dükkanlar satın almak var fakat ahiret yok. Bu yüzden modern çağ insanı zengin yaşayıp, fakir ölüyor. Geride büyük bir servet bırakırken ahirete amel defteri bomboş olarak gidiyor. Çocukların aklıktan öldüğü bir dünyada hangisinden tadacağına karar veremediği sofralar kurar ya da sofralara oturur. Her şeyin kendine ait olmasını isteyen bir irade ile yarınlara hazırlık yapar. Gökdelenler diker, şehirler kurar, hesabına yağmur gibi para yağar. Daha büyük bir proje hazırlarken telefon çalar ve oğlunun bir trafik kazasında öldüğünün haberini alır. Allah Teala göznuru olan evladını alarak hayat ışığını söndürür,<sup>9</sup> keyfini, hüzne gark eder.

Kimisi de meşhur mimarlar nezaretinde lüks konaklar hazırlar, şer'i ilimler okuyan talebelere infak etmeyi israf gören bir anlayışla Londra'da Newyork'ta doktora yapanlara yüklü burslar verir. Gün be gün ahirete yaklaşırken, sosyal sorumluluk başlığı altında çöken Kapitalizmaya yatırım yapar, onda çare arar. İpekten perdeler ve lüks halılarla tefriş ettiği evine tam girerken kalp krizi geçirir, milyonluk evden birkaç liralık bir kefenle kabre girer. Işığı iman değil de dünya olanın Allah Teala ölümle nurunu söndürür, köşklere zifiri karanlık bir kabre intikal eder.

Allah Teala mezkür ayette münafıkların sahip olduğu dünyalıklarla münasebetini her asra, her zamana, her eve uygun bir şekilde muazzam bir benzetme ile anlatır. Bununla da Müminleri her iki alemde geçer akçeyi biriktirmeye, sönmeyecek nuru bulmaya çağırır.

<sup>8</sup> Bkz. Fetih, 29; **ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ**

<sup>9</sup> Bkz. **فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ**



# BİR ORDADIR BİR BURADA

AHMET AÇIKGÖZ

**Münafık, duruşunu akidesine göre değil, menfaatine göre belirler. Kalbi küfrün safında olsa da, Müslümanların muvaffakiyetini gördüğünde küfrü ilk terk edenlerden olur. Buyüzden Müslümanların siyaseten güçlü oldukları zamanlar nifakın altın çağıdır.**

Küfür karargahı her ne kadar münafığın vatanı olsa da onun daimi bir yurdu yoktur. Göçebeler gibi bir orada bir buradadır. Bu yüzden Allah Teala ehl-i nifakın yerini kıymetlendirirken şöyle buyurmaktadır:

مُذَبِّبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ

“İmanla küfür arasında bocalayıp dururlar; ne bu müminlere mensuplar, ne de İslam cemiyyetinde görünmeleri itibariyle şu kafirlere!”<sup>1</sup>

Allah Rasulü de münafığı iki sürüden hangisindeki koça gideceğine karar veremeyen koyuna benzetir:

مَثَلُ الْمُنَافِقِ، كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الضَّمَامَيْنِ

“Münafık iki sürü arasında gidip gelen şaşkın koyun gibidir. Bir o sürüye gider, bir bu sürüye!”<sup>2</sup>

Münafık, duruşunu akidesine göre değil, menfaatine göre belirler. Kalbi küfrün safında olsa da, Müslümanların muvaffakiyetini gördüğünde küfrü ilk terk edenlerden olur. Bu yüzden Müslümanların siyaseten güçlü oldukları zamanlar nifakın altın çağıdır.

“الناس على دين ملوكهم / İnsanların sultanlarının dini üzeredir.” ifadesinde de beyan edildi-

<sup>1</sup> Nisa, 143.

<sup>2</sup> Müslim, H. No: 2784.





gi gibi, devlet başkanın mason olduğu vakit münafıkta masonluğa, Mümin olduğu zaman da İslam'a bir meyil görülür. Lakin bütün bunlar zahirde olup, biten gelişmelerdir.

Münafiğin dini dünyasıdır. Devlet başkanın huzuruna çıkarken ceketinin dış cebine başkanın sevdiği gazeteyi, logosu görülecek şekilde koyup da gider. Onun ideolojyasına mensup yerlere yardım eder. Onun duymak istediği cümleleri yazar, çizer. Giymek istediklerini giyer. Müslüman ise Allah'ın rızasına göre yaşar, konuşur, yardım eder. Müslüman Bedir'de de vardır Uhut'ta da. Nimet vakiti koşan münafıklar bu yüzden Uhut yolunda Allah Rasulü'nden ayrıldı. Sahabe ise kadınıyla, erkeğiyle Allah Rasulü'nü muhafaza edebilmek için destan yazdı. Efendimiz'in etrafının dağılma sürecinde koşup gelen Sa'd b. Ebî Vakkas tek başına bir ordu gibi ok attı, cihad etti. Şu ifadeler Onun Uhut'ta ne büyük bir vazife ifa ettiğini resmetmektedir:

رُمْ سَعْدُ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي

“Durma at Sa'd! Anam babam sana feda olsun!”<sup>3</sup>

Efendimiz, Müslümanların bedel ödediği, münafıkların ise üç yüz kişiyle geri döndüğü Uhut'u anlatırken Umm-u Umare'ye dair de şöyle buyurmaktadır:

مَا التَّقَتْ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا يَوْمَ أُحُدٍ إِلَّا وَأَنَا أَرَاهَا  
تَقَاتِلُ دُونِي

“Uhut günü başımı sağa ve sola çevirdiğimde Umm-u Umare'yi yanı başımda savaşırken görüyordum.”<sup>4</sup> Münafiğin can korkusuyla kaçtığı savaşta bir kadın bir ordunun yaptığını yaparak bedenini Allah Rasulü'nü siper eder.

Münafiğin canı kutsalından daha önemlidir. Onun içindir ki, sosyetenin marketlerde makarna ve banka önlerinde para kuyruğuna girdiği işgal ve istila anlarında Müslüman hiç tehlike yokmuş gibi meydan yerine çıkarak Hz. Sa'd ile Umm-u Umare'nin misyonuna talip olur.

Bir mümin herhangi bir Müslüman imanından dolayı aşağılandığında tered-

<sup>3</sup> Tirmizî, H. No: 3688; Buharî, H. No: 2905, 4055, 4059; Müslim, H. No: 2411.

<sup>4</sup> Fethu'l Bâri, 6/192; İbn Sa'd, Tabakat, 8/414; Hayâtü's-Sahâbe, 2/221.



”

**Münafiğin dini dünyasıdır. Devlet başkanın huzuruna çıkarken ceketinin dış cebine başkanın sevdiği gazeteyi, logosu görülecek şekilde koyup da gider. Onun ideolojyasına mensup yerlere yardım eder. Onun duymak istediği cümleleri yazar, çizer. Giymek istediklerini giyer. Müslüman ise Allah'ın rızasına göre yaşar, konuşur, yardım eder.**

düt etmeden yanında yer alır. Münafık ise koltuğunu ya da imtiyazını koruyabilmek için İslam hakikatlerini anlatanlar “yobaz” diye levm edilirken susmak şöyle dursun, taşlayanların en önünde yer alır. Bu gürhunun adı ortalıkta çok dolaşsa, ekranlar onlara tahsis edilse de hizmetlerinin(!) bereketi olmaz. Gece karanlığında ateş yakan adamının Allah Teala; nurunu giderince<sup>5</sup> karanlıkta kalması gibi, münafıkların adı da bir anda kaybolur. Yarınlarında onların ne konuşmaları dinlenir, ne de eserleri okunur. Allah Teala bu kadronun akıbetinin ne olduğunu şöyle haber veriyor; وَتَرْكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصَرُونَ “Allah onları karanlıklar içinde, hiçbir şeyi görmez bir halde bırakıverir.”<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Bakara, 17; كَذَّبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ

<sup>6</sup> Bakara, 17.





# LİSANIN ASIL VAZİFESİ, YEMEĞİN TADINI ALMAK MI HAKKI SÖYLEMEK Mİ?!

Kibrin, şehvetin, şöhretin karanlıklarına mahkum olanları Allah Teala nifak karanlıklarında bırakır. Oradan çıkamazlar. Zira onlar iletişim için gerekli olanı duymak, konuşmak ve görmek gibi hasselerini yitirmişlerdir. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim hallerini şöyle tasvir etmektedir:

صُمُّ بَكْمٌ عُمِّي فَهَمْ لَا يَرْجِعُونَ

“Artık onlar sağırlardır, dilsizlerdir ve körlerdir; bu yüzden geri hidayete de dönemezler.”<sup>1</sup> Anlamak, işitmenin meyvesidir. İşitmenin olmadığı yerde meyvede olmayacaktır.

Münafıklar, gerçeğe sağır, yalana meyyal olduklarından Allah Teala onları “Esam/ اصم” kelimesinin çoğulu olan “صُمُّ /sağırlar” kelimesi ile de ifade eder.

Kur'an müminlere,

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ

“Duymadıkları halde ‘işittik’ iddiasında bulunanlar gibi de olmayın.”<sup>2</sup> çağrısında bulunarak, onları “haramdan uzak duracakları ve emirlere uycakları noktasında söz veren sonra da her nevi harama irtikap edenler” gibi olmamaya davet etmektedir.

Müslümanın ilahi buyrukları işitmesi evinde, işinde tezahür eder. Duy-

<sup>2</sup> Enfâl, 21.

**Müslümanın ilahi buyrukları işitmesi evinde, işinde tezahür eder. Duyduğu ayetleri mushafı şerifte bırakan, hayatta onlara yer açmayan Münafıklar sağırdır.**







**Ahlaksızlar, her şekliyle hakimiyet iddiasında bulunduğu bir zamanda Müslümanların bir kısmı sağırlar ve dilsizler kadrosuna karışıp tepkisiz kalmayı, az bir bölümü de Hz. Meryem gibi direnmeyi tercih eder. Kur'an-ı Kerim Müslümanları, haksızlar karşısında sağırlar ve dilsizler tarafında değil, Hakk'a göre yaşayan ve onu ilan edenler safında olmaya davet eder.**

**Lisanın asıl vazifesi, yemeğin tadını almak değil Hakk'ı söylemek ve Hakk'ı tesbih etmektir. Bunun içindir Firavun'un sarayına gidip, onu İslam'a davetle görevlendirilen Hz. Musa,**

**وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي  
"Dilimden düğümü çöz."  
diye niyazda bulunur.**

قَالَ رَبُّ الْمَسْمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

"Bil ki ey Firavun! O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin rabbidir, dedi."<sup>6</sup>

### **Saraydaki Büyük Hezimet**

Hz. Musa sözü eğip bükmeden, kinaye yapmadan "Benim rabbim Kainatı yaratan ve yöneten Allah Azze ve Celle'dir." buyurdu. Büyük Muvahhid'in lisanıyla sarayında uluhiyet iddiası çöken Firavun, bütün dayanaklarını yitiren bir müddei suretinde etrafındakilere, "Ne dediğini duydunuz değil mi?" dedi.<sup>7</sup> Müslüman korku bendlerini aşan, Firavunların ölüm tehdidine meydan okuyan şecaat abidesidir. Küfre merkez olan bir sarayda her bir ifadesiyle

duğu ayetleri mushafı şerifte bırakan, hayatta onlara yer açmayan Münafıklar sağırdır.

Münafık hem sağır hem de dilsizdir. "بُكْمٌ" in çoğulu olan "أبْكَمٌ" kelimesinin "dilsiz"den farkı şudur ki, "ehras" konuşamayan "ebkem" ise hem konuşamayan hem de "idraki iflas eden", demektir. Münafık konuşması gereken yerde susar, anlamamış pozisyonuna girer. Müslüman ise konuşması gereken yerde susmayı Hakk'a ihanet kabul eder. Müslüman az konuşur, çok icraat yapar. Söz ya da amel sırası kendine geldiğinde karşı tarafın kaç kişi olduğunu hesaba katmadan söz alır, ayağa kalkar. Bilir ki nerede olursa olsun Rabbi onunla birlikte dir. Allah'la olmanın rahatlığı ile yazar ve yaşar. Hz. Meryem gibi,

وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا

Yahudiye ve bilcümle İslam düşmanlarına karşı Rabbinin sözlerini ve kitaplarını bütün mevcudiyetiyle tasdik eder.<sup>3</sup>

### **Düğümü Çöz Ya Rabbi!**

Ahlaksızlar her şekliyle hakimiyet iddiasında bulunduğu bir zamanda Müslümanların bir kısmı sağırlar ve dilsizler kadrosuna karışıp tepkisiz kalma-

<sup>3</sup> Bkz. Tahrîm, 12

yı, az bir bölümü de Hz. Meryem gibi direnmeyi tercih eder. Kur'an-ı Kerim Müslümanları, haksızlar karşısında sağırlar ve dilsizler tarafında değil, Hakk'a göre yaşayan ve onu ilan edenler safında olmaya davet eder. Lisanın asıl vazifesi, yemeğin tadını almak değil Hakk'ı söylemek ve Hakk'ı tesbih etmektir. Bunun içindir Firavun'un sarayına gidip, onu İslam'a davetle görevlendirilen Hz. Musa,

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي

"Dilimden düğümü çöz."<sup>4</sup> diye niyazda bulunur. Hz. Musa'nın insanları tevhide çağırması karşısında çılgına dönen Firavun, tahkir dolu bir eda ile o büyük Peygambere,

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ

"Alemlerin rabbi de nedir? diye sor-du."<sup>5</sup> Firavun, akıl sahibi varlıklar için kullanılan "من" yerine akılsız varlıklar için olan "ما" "yı kullandı. Bununla Hz. Musa'ya "Alemlerin Rabbi" diye tutturup gittiğin yol da ne oluyor, 'Nasıl benim dışımda bir varlığı ilah olarak kabul ediyorsun?!" diyordu. Kalbi "Hak Hak" diye atan Hz. Musa'nın dili o gün insanlığa iman korkuyu nasıl yenip, ölüme meydan okuduğunu gösterdi:

<sup>4</sup> Tâhâ, 27.

<sup>5</sup> Şuarâ, 23.





**İşkenceleriyle maruf Firavun'un karşısında korkmadan, usanmadan "Abdullah" olmanın gereğini yapan Hz. Musa, bedel ödeyen müminlerin bir asanın milyonlarca neferi olan bir ordudan nasıl daha kuvvetli olacağını gösterdi. Böylece Hakla batılın mücadelesinde yeni bir sayfa açtı. Hz. Musa taştan su çıkararak, denizi yaran asayı yere atınca asa sihirden en küçük bir emare taşımayacak bir şekilde yılan oluverdi.**

kendi asrında yaşayan insanların ilahı olduğunu iddia eden Firavun'a ölümcül darbeler indiren Hz. Musa açtığı tevhid yolunda susmaz, ölüme de Firavun'un tehditlerine de meydan okur ver der ki;

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ

"O, sizin de rabbiniz, geçmişteki atalarınızın da rabbidir."<sup>8</sup> Firavun'u, dünyaya gelişine vesile olan babası üzerinden uyanmaya davet eder. O ise uyanmamakta, kul olduğunu idrak etmemede ısrar eder. Sarayın protokol kurallarını ayaklar altına alan, kendisine ilah olarak değil de bir mücrim olarak hitap eden Hz. Musa'ya deli muamelesi yaparak kurmaylarının uyanmaması için çırpınır:

قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ

"Alemde benden başka ilah olduğunu iddia eden size gönderilen bu elçiniz mutlaka aklını yitirdi." der.<sup>9</sup>

Firavun, "Biz seni çocukken himayemize alıp yetiştirmedik mi? Hayatının

nice yıllarını aramızda geçirmedin mi?"<sup>10</sup> diyerek lisanını Hakk'a tercüman kılan Hz. Musa'ya, "bu müşterek mazi hatırına beni adamlarımın önünde rezil etme!" ricasında bulunur. Ardından Kıpti'yi öldürüp Mısır'dan ayrılmasını hatırlatarak<sup>11</sup> suçluluk psikolojisiyle onu minnet altına almak ister. Karşısına yeni bir "İNSAN" olarak çıktığını söyleyen Hz. Musa<sup>12</sup> peşi sıra devam eden tevhid ilanı ile Firavun'un bütün manevralarını akamete uğratar. Ölüm korkusuyla ayrıldığı Mısır'a nasıl ölüme meydan okuyan bir duşla döndüğünü resmeder. Hz. Musa'yı susturmakta çaresiz kalan Firavun mağlubiyeti kabul eden bir tavırla daha fazla konuşursan seni hapsedeceğim,<sup>13</sup> tehdidinde bulunur.

### **Firavun'un Karşısında da Abdullah Olmak**

İşkenceleriyle maruf Firavun'un kar-

<sup>10</sup> Şuarâ, 18.

<sup>11</sup> Şuarâ, 19.

<sup>12</sup> Şuarâ, 20.

<sup>13</sup> Şuarâ, 29.

şısında korkmadan, usanmadan "Abdullah" olmanın gereğini yapan Hz. Musa, bedel ödeyen müminlerin bir asanın milyonlarca neferi olan bir ordudan nasıl daha kuvvetli olacağını gösterdi. Böylece Hakla batılın mücadelesinde yeni bir sayfa açtı.

Hz. Musa taştan su çıkararak, denizi yaran asayı yere atınca asa sihirden en küçük bir emare taşımayacak bir şekilde yılan oluverdi.<sup>14</sup>

### **Çöken Diyalektik**

Kur'an-ı Kerim, Hz. Musa kıssasının bu faslıyla Müminlere şunu da söylemektedir, "Hakk yolda bedel ödemekten onur duyar, Doğu Türkistan'dan Kudüs'e Hakk'a tercüman olur, İslam'ı hayata uyduran bakış açılarını reddeder, 'Allah'ın dini pazarlık kabul etmez, İslam'a rağmen konuşmak, dini verip dünyayı almaktır', dersiniz; kafirler münafıklarla omuz omuza Firavun gibi üzerinize gelse, susturmak için her yola başvursa

<sup>14</sup> Şuarâ, 32.





da Hz. Musa gibi küfrün diyalektiğini çökertmenize hiçbir güç mani olamayacaktır. Ayakların kaydığı yerde “ikbal” uğruna istikbali feda edenler Firavunlara köleliği, Hakka sözcü olanlar ise Allah’a kul olarak gerçek hürriyeti tercih ederler.

### **Denizin Yarıldığı Yere Doğru**

Firavun’a, seni de, insanı insanlıktan çıkararak uygarlığını tanımıyorum diyen Hz. Musa, “Benim Allah’ım yer ve göklerin sahibi olan Alemlerin Rabbidir.” dediğinde nasıl dışlandı ve sonrasında nasıl bir zafer kazandıysa Müminler de asada ki mucize gibi büyük müjdelere nail olacaktır.

Denizin yarıldığı, Allah’a kul olanların büyük zaferler kazandığı yere doğru gidiyoruz. Müminler Hz. Musa’nın durduğu yerde durur, ondaki sadakatle Allah davasını tebliğ ederse yine bir asa dev sistemlerin çöküşüne ve İslam’ın

yeniden doğuşuna vesile olacaktır. Asa ile denizi yaran Allah Azze ve Celle yine bir asa ile dev bütçeli devletleri mukavavadan suretler parçalayacak, Firavun gibi denize gömecektir.

Bu süreçte sana düşen ise marufu emretme ve münkere karşı koyma yolunda bir an durmamak, susmamak ve Allah’tan başka hiçbir şeyden korkmamaktır! Nemrud’a karşı tevhid müdafası yapan Hz. İbrahim’i ateşlerde yakmayan, Hz. Musa’nın önünde denizleri yaran Allah Azze ve Celle seni de yalnız bırakmayacaktır. Unutma ki, İslam yolunda sana gelecek belaların büyüklüğü Ahiret’teki makamını yükseltecek.

### **“Gerçek İslam”**

Alem-i İslam’ın pek çok noktasında Ehl-i Sünnet çizgideki mutedil alimleri ya hapse atarak ya da öldürerek susturuyorlar. Neden? Sürekli yeni örgütler kuran Batıl cephesi “Gerçek İslam” diyerek



**Firavun’a, seni de, insanı insanlıktan çıkararak uygarlığını tanımıyorum diyen Hz. Musa, “Benim Allah’ım yer ve göklerin sahibi olan Alemlerin Rabbidir.” dediğinde nasıl dışlandı ve sonrasında nasıl bir zafer kazandıysa Müminler de asadaki mucize gibi büyük müjdelere nail olacaktır. Denizin yarıldığı, Allah’a kul olanların büyük zaferler kazandığı yere doğru gidiyoruz. Müminler Hz. Musa’nın durduğu yerde durur, ondaki sadakatle Allah davasını tebliğ ederse yine bir asâ dev sistemlerin çöküşüne ve İslam’ın yeniden doğuşuna vesile olacaktır. Asâ ile denizi yaran Allah Azze ve Celle yine bir asâ ile dev bütçeli devletleri mukavavadan suretler parçalayacak, Firavun gibi denize gömecektir.**

alimsiz, mürebbisiz, hocasız, medrese-siz bıraktığı gençleri Hakk diye Batılın karargahında toplayacak. Müslümanlar sabırla ve namazla marufu emretme vazifelerine devam ederlerse İblis’in çağdaş kadrosu Allah’ın nurunun kalemle, kelamla olduğu gibi güçle de söndürülemezceğini görecektir. Zira Şeriat’ın sahibi Karl Marx gibi ölümlü bir kul değil, onu da yoktan var edene Allah Azze ve Celle’dir.





# NİFAK GÖZE DE VURUR

İnkâr sadece kalbi değil gözü de kör eder. Bu yüzden münafık baktığı noktaları göremez. Allah Azze ve Celle Kainata bakanlar için var ve bir oluşunu gösteren milyarlarca alamet koydu. Eseri görüp de müessiri inkâr edenden kim daha kördür?!

## Alametler

Alemlerin Rabbi Kainata, “وَعَلَامَاتٍ / Varlığına ve birliğine delalet eden nice alametler koydu.”<sup>1</sup> Yenilecek kıvama geldiklerini göstermesi için yemyeşil karpuzların toprakla bağlantı noktasında küçük bir alamet yarattı. Oradaki sararmayı gören karpuzun olduğunu anlar ve koparır. Eğer bu alamet olmasaydı insanlar karpuzları kesmeden olgunlaşmış-olgunlaşmadıklarını anlayamayacaktı. Armuta, kırmızı elmaya, patlıcana ayrı ayrı alametler yerleştirdi. Biri olunca sararıyor,

diğeri kızarıyor, patlıcan da kararıyor. Renkler ya da kemalin diğer alametleri bize, “Ey Allah’ın kulları! Rabbiniz bunları sizin için hazırladı. Buyrun, yiye ve nimetin sahibine şükredin!” diyor.

Çocuk acıkmanın ne demek olduğunu bilmez. Midesinde acıktığını haber veren bir cihaz da yoktur çocuğun. O halde onun acıktığında ağlayıp annesine, “Gıda ihtiyacım var. Bana yardımcı olur musun?” demesi akılları hayrette bırakan, imana çağıran bir durum değil midir? En yüksek teknoloji ile hazırlanan arabaların yakıtının bittiğini haber veren ibreler var. Nerede yorulduğumuz, acıktığımızı, susadığımızı bize gösteren ibreler?!

Her yerde ve her şeyde kulları imana çağıran alametler var. Böyle bir iklimde inkarı tercih etmek bir yaz günü öğle vakti güneşi inkâr etmekten farksızdır.

Lisana Hak söyleten, kulağa duy-

duklarını idrak etme gücü veren, göze baktıklarındaki sırrı gösteren imandır. Münafığın mahrumiyetinin arkasına imandan mahrumiyet, küfre mahkumiyet vardır. Yakıtı olmayan bir araba nasıl hareket etmezse, imansız bir yürekte ne lisana talakat ne de göze fer verir. İnsanlığa hayat veren İslam’ı bırakıp yeryüzünü melhameye ve köle pazarına çeviren Sosyalizmaya ve Kapitalizmaya giden Münafıklar nasipsiz zavallılardır. Çünkü,

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَى

“Onlar İslam’ı verip sapıklığı satın aldı.”<sup>2</sup>

Bir nimeti kaybeden ondan istifade etme imkanını da kaybeder. Dünya karşılığında imanlarını satanlar Hakk’ı Batıldan ayırma ferasetini yitirdi. Bu yüzden iz bulup da iman sarayına dönemiyorlar.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Bakara, 16.

<sup>3</sup> Bkz. Bakara; 18; فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ

<sup>1</sup> Nahl, 16.





# “SERBEST, VEREM ve SITMA; MAHPUS, GÜMRÜKTE İLÂÇ.”



Münafıkların hallerini müşahhaslaştıran Kur'an-ı Kerim'de, bir perde kapanır diğeri açılır. Bu defa sahnede bulutlu, gök gürültülü, şimşekli bir ortamda hayatta kalma mücadelesi veren yağmura yakalanan bir adam var:

أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ

“Münafıklar, karanlık bulutlar içinde gökten boşanan gök gürültülü, şimşekli bir yağmura tutulmuş kimseler gibidirler. Yıldırımlar yüzünden ölümden korkarak parmaklarıyla kulaklarını tıkırlar. Hâlbuki Allah inkârcıları çepeçevre kuşatmıştır.”<sup>1</sup>

Yağmur anlamındaki “صَيْبٌ” kelimesinin başında mahzuz bir muzaf vardır. Buna göre takdir “كأصحاب الصيب / yağmura tutulan insanlar” şeklindedir.

## Yağmur Yüklü Bulutlardan Kim Korkar?!

Semadan gelen yağmurda hayat ve bereket vardır. Yağmurla yerin altında su havzaları oluşur. Yağmurla toprak yeşerir, insanların gıdası, hayvanların yemi neş-u nema bulur. Allah Teala karanlık bir çölde yürüyenler için korku veren gök gürültülü yağmuru Müminler için umut olarak zikreder. Buyüzden yüreklere hayat veren Din-i Mübin'i İslam'ı,

<sup>1</sup> Bakara, 19.

Her yıl artan çocuk cinayetlerini Allah'ın kısas emrinden başka ne önleyebilir?! Bir cinayette, katilin cezasını duruşma müddetince davaya şahit olan hakim değil, o acıyı ömür boyu yüreğinde taşıyan maktulün babası verirse mücrimlerin cesareti kırılır. Bu da sadece İslam'dadır. Kısasla gelecek bir ölüm, milyonlarca masumun cinayete ölümüne mani olur. Bu yüzden Allah Azze ve Celle;

“Kısasta sizin için hayat vardır, ey akıl sahipleri, umulur ki sakınırsınız.”

Tarihselci ise insanlığa saadet getirecek “bu ayetlerin devri bitti.” diyor. Hadiseyi Üstad Necip Fazıl'ın şu mısraları ne güzel ifade ediyor:

“Serbest, verem ve sitma; mahpus, gümrükte ilâç.”





**Köylü için rahmeti müjdeleyen gök gürültüsü, çölde yağmura tutulana dehşete düşürür. Müminler, gök gürültüsünü duyunca yağmura sevinen köylüler gibi, Kur'an-ı Kerim'i duyunca "Sorunlarımızı bu kitap çözecek" diye mesrur olur. Münafıklar için ise düştüğü yeri yakan şimşek gibidir Kur'an.**

toprağı diriltene yağmura benzetir. İsyana merkezlerinde morfinlenen yürekler ancak Allah Azze ve Celle'yi zikrederek dirilir.<sup>2</sup> Ekin ekip yağmur bekleyen köylü için umut olan "bulut", yolda kalmış insan için ise gök gürültüsü, şimşek ve yıldırım korku vesilesidir.

Kur'an-ı Kerim de yüreğindeki iman tohumunu ilahi emirlerle sulamak isteyen mümin için rahmet, kafir içinse yıldırım gibidir:

نَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

"Biz öyle bir Kur'an indiriyoruz ki, o müminlerin kalp hastalıkları için bir şifa, günahlardan ve ayıplardan arınmalarını temin eden bir rahmettir; zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır."<sup>3</sup>

Nasıl dikenli bir araziye düşen yağmur dikenini, ekili bir bahçeye inen ise ekini artırıyor Kur'an-ı Kerim de Müminin imanını, kafirin küfrünü arttırır. Allah Teala'nın ayetlerini duyan bir müminin gözlerinden yaşlar boşalırken, münafığın yüzünde öfke belirir. Bu yüzden Allah Azze ve Celle, فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَّرَعْدٌ وَبَرْقٌ

"O yağmurun içinde karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek var." buyurmaktadır. Çölde yağmura tutulana nasıl korkudan

parmak uçlarını kulaklarına getirerek korku veren sesi duymak istemezse münafık da hayatı değiştirmeye talip ayetleri işitmeyi arzu etmez.

Kur'an-ı Kerim münafıkların Kur'an sesine öfkelerini tam olarak izah için parmak uçlarını değil de parmaklarını kulaklarına sokarlar, buyurur. Esasında burada "kül" olan parmak zikredilip "cüz" olan parmak ucu kastedilmiştir.

### **Kim, Niçin Kur'an-ı Kerim'den Rahatsız Olur?!**

Köylü için rahmeti müjdeleyen gök gürültüsü, çölde yağmura tutulana dehşete düşürür. Müminler, gök gürültüsünü duyunca yağmura sevinen köylüler gibi, Kur'an-ı Kerim'i duyunca "Sorunlarımızı bu kitap çözecek" diye mesrur olur. Münafıklar için ise düştüğü yeri yakan şimşek gibidir Kur'an.

Faizle insanların alınterini sömüren bir tefeci faizi yasaklayan ayeti duyunca öfke patlaması yaşar. Gök gürültüsü korkusuyla kulaklarını kapatan adam gibi, İslam'a kulaklarını kapatır. Çağlar üstü nizamı "çağdışı" diyerek ayakları üstünde durmaya çalışır.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten iman etmişseniz faizden kalanı bırakın."<sup>4</sup> emriyle Kur'an, Mümine, "İslam safında duracağına dair bir ahdin var, tevbe ettiysen, maaş almak gibi haller dışında bir daha banka yoluna girme!" der.

*Kadın üzerinden para kazananlar, fuhuş albümü medyanın reytingini yükseltenler, Müminlere, kadınlara bakmayı yasaklayan<sup>5</sup> ayeti duymak istemezler. Müslümana yönelik olan bu emir, Kilise çocuğunu rahatsız eder.*

"Ünlü yapma" vaadiyle genç kızların iffetini sömürenler, onların çıplak hallerine "cesur pozlar" diye methiye düzenler, magazin programlarının popüleritesini arttırmak için zınayı "aşk" diye pazarlayanlar, fuhuşu belli ajansalar üzerinden kurumsallaştıranlar Allah Azze ve Celle'nin,

وَلَا تَكْرَهُوا فِتْيَانَكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ

"Dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için genç kızlarınızı fuhuş yapmaya zorlamayın." buyruğunu duyunca gazaptan deliye döner. Nikah çağrısını kölelik daveti gibi millete arz eder. Münafığı insan ticaretinden vazgeçmeye çağıran ayet, Müslümana diyor ki sen de marufu emredip, fuhuş gibi münkere dur

<sup>4</sup> Bakara, 278.

<sup>5</sup> Nür, 30.

<sup>2</sup> Ra'd, 28.

<sup>3</sup> İsrâ, 82.





**Küfre, isyana sessiz kalan, çiçekten, böcekten saatlerce konuşan bir ümmet “yok” hükmündedir. Böyle bir kadro Hz. İbrahımlere varis olamayacağı gibi, onlara olan ikrama da nail olamaz. Küfrün derin planıyla içerde ortaya çıkan tarihselcilik ise ahkam ayetlerinden korkan münafıkları ve efendilerini “Ey dünya korkma! Sizi rahatsız eden ahkam ayetlerinin tarihsel olduğunu savunarak, Kur’an’ın devrinin bittiğini ilan edeceğiz.” ifadesiyle teselli ediyor.**

diyerek fitne ateşini söndürmek için seferber ol.

Allah’a ve ayetlerine karşı işlenen cinayetleri görmeyen, zulümleri duymayan, mazluma tercüman olmayan bir insan Müslüman olsa da sağır, dilsiz ve kördür.

### **“Yok” Hükmünde**

Küfre, isyana sessiz kalan, çiçekten, böcekten saatlerce konuşan bir ümmet “yok” hükmündedir. Böyle bir kadro Hz. İbrahımlere varis olamayacağı gibi, onlara olan ikrama da nail olamaz. Küfrün derin planıyla içerde ortaya çıkan tarihselcilik ise ahkam ayetlerinden korkan münafıkları ve efendilerini “Ey dünya korkma! Sizi rahatsız eden ahkam ayetlerinin tarihsel olduğunu savunarak, Kur’an’ın devrinin bittiğini ilan edeceğiz.” ifadesiyle teselli ediyor.

### **Kısasta Hayat Var**

Kısasta ve had cezalarında hayat olduğu hakikatini göremeyenler kadınlar için dünyayı korku mahşerine çevirdi. Önemli bir bölümü her an tacize ya da tecavüze uğrayacaklarının korkusuyla yaşıyor. Kısas ve had cezaları uygulanmış olsaydı bugün pek çok mücrim günaha

irtikaba cesaret edemeyecekti.

Fi tarihinde Hürriyet gazetesinin internet sayfasında Konya’lı bir kadın etrafında örgüleşen bir haber izlemiştim. Beş çocuk annesi olan bir kadın 14 yaşındaki büyük oğlunu yanına alıp hapishaneki eşini ziyarete gider. Dönüş yolunda kendisini kaçırıp günlerce evinde hapseden müteceviz bir adamın, “Ben sana bir daha eşinin yanına gitmeyeceksin demedim mi?” şeklinde evvela sözlü tacizine uğrar, ardından da iffet düşmanının silahından çıkan kurşunla oğlunun gözü önünde katledilir. Annesinin başı ucunda ağlayan 14 yaşındaki çocuk, “Babam bana anneni himayet et!” demişti. “Şimdi ona nasıl bu cinayeti anlatabilirim?” diye ağlıyordu. Mevcut kanun maddeleri ırz düşmanlarını durdurmaya kafi değildir. Katil, beş yavrusunun gözü önünde kaçırılıp iffeti çiğnenen o kadından dolayı kısastan önce recm cezasıyla öldürüleceğini bilseydi, o kadının evine baskın yapabilir, onu kaçırıp ırzına geçebilir miydi?”. Hiçbir korumasız kadını kapısına jandarma dikerek koruyamazsınız. Bu durumda vicdan sahibi bir insan recme ya da kısasa karşı çıkabilir mi?

Konya’nın, Mısır’ın ya da Suriye’nin bir köyünde emniyetten koruması ol-

mayan kadını İslam hukukundan başka koruyacak bir nizam var mıdır?! Yoktur. Her yıl artan çocuk cinayetlerini Allah’ın kısas emrinden başka ne önleyebilir?! Bir cinayette, katilin cezasını duruşma müddetince davaya şahit olan hakim değil, o acıyı ömür boyu yüreğinde taşıyan mak-tulün babası verirse mücrimlerin cesareti kırılır. Bu da sadece İslam’dadır. Kısasla gelecek bir ölüm, milyonlarca masumun cinayete ölümüne mani olur. Bu yüzden Allah Azze ve Celle; وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ “Kısasta sizin için hayat vardır, ey akıl sahipleri, umulur ki sakınırsınız.”<sup>6</sup>

Tarihselci ise insanlığa saadet getirecek “bu ayetlerin devri bitti.” diyor. Hadiseyi Üstad Necip Fazıl’ın şu mısraları ne güzel ifade ediyor:

“Serbest, verem ve sıtma; mahpus, gümrükte ilâç.”

### **O Her Şeye Hakımdır**

İnandık görünerek İslam safında Müslümanlarla savaşıyorlar, hüküm ayetlerini duyunca öfke krizine girenleri, Kur’an’ın devri bitti diyen kafirleri Allah Teala kudreti, hikmeti ve ilmiyle kuşat-

<sup>6</sup> Bakara, 179.





**Münafık söze ihanetiyle, mümin ise sadakatiyle maruftur. Mümin, makamlara adamlar atanırken geri çekilir. İslam'ın müdafaası söz konusu olduğunda ise en önde yürür. Münafık, Müslümanların hakimiyet zamanında ekranda din adına arz-ı endam eder. Meşakkatli zamanlarda ise hakiki müminleri "aşırı dinciler" diye tavsif edip sistemin mercilerine şikayet eder. Mümin galibiyette de, mağlubiyette de İslam safındadır. Münafık güçlünün; Müslüman haklı olanın yanındadır. Münafık batılın bayrağını, Mümin Hakk'ın sancağını taşır.**

mıştır.<sup>7</sup> Müslümanlardan küçük bir grup ihlasla meydan yerine çıkıp başlarına Muhammed Tuğrul Bey, Muhammed Ertuğrul ya da Salahaddin takdir edene kadar, münafıklar cephesi oyalanmaya devam etsin.

### **Allah Azze ve Celle Niçin Münafıklara İmkan ve İktidar Verir?!**

يَكَادُ الْبُرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشْوَ  
فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ  
وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Gökkuşağı gibi semayı saran şimşek neredeyse gözlerini yerinden çıkaracak. Şimşek çevrelerini aydınlatınca orada yürürler, karartınca da kalakalırlar. Allah dileyeydi onların işitme ve görmelerini büsbütün giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye kadir.<sup>8</sup>

Ayette münafıklar gece şimşek çaktığında, onun aydınlığında yürüyen insanlara benzetiliyor. Cihad onlar için karanlıktır, bu yüzden devlet başkanı tarafından "Haydi Cihada!" emrini duyduklarında dururlar. İslam devletinde dağıtılan makamlar, mevkiler, hazine yardımları ise şimşekle gelen aydınlık gibidir onlar için. Şimşegün ışığında yürüyen insanlar gibi hareketlenir nimet

için en ön safa koşarlar. Bu yüzden Uhud yolunda ayrılmış, Hayber'e giderken ise büyük bir arzuyla katılmak istemişlerdir. Müminler karşılığında canlarını da, mallarına da yalnız Allah rızası için verirler.

Münafık söze ihanetiyle, mümin ise sadakatiyle maruftur. Mümin, makamlara adamlar atanırken geri çekilir. İslam'ın müdafaası söz konusu olduğunda ise en önde yürür. Münafık, Müslümanların hakimiyet zamanında ekranda din adına arz-ı endam eder. Meşakkatli zamanlarda ise hakiki müminleri "aşırı dinciler" diye tavsif edip sistemin mercilerine şikayet eder. Mümin galibiyette de, mağlubiyette de İslam safındadır. Münafık güçlünün; Müslüman haklı olanın yanındadır. Münafık batılın bayrağını, Mümin Hakk'ın sancağını taşır. Bu durumda akla şöyle bir soru gelir. Madem ki münafıklar yıkılmaya memur, niçin Allah Azze ve Celle onlara imkan ve iktidar verir?!

Allah Azze ve Celle eğer murad etseydi münafıkların basireti gibi gözlerinin görmesini, kulakları gibi idrak etmelerini de ibtal ederdi. Hakiki manada kör ve sağır olurlardı. Onlara görece göz, duyacak kulak, idrak edecek akıl, tercih için irade verdiki yarın mahşerde mazeretleri olmasın. Bütün bu nimetler mümine Cennet, münafiğa ise Cehennem yolunu açar. Aklı

olduğu halde içki içen, kumar oynayan, zina eden kişi sürekli kırmızı ışıkta geçen sürücü gibidir. Nasıl her kural ihlali sürücünün cezasını artırıyor, Münafiğın gördüğü, duyduğu bir ilahi emri inkar etmesi de Cehennemdeki derekesini artırır. Bu yüzden Allah Tela gazabını üzerine çeken kafire yeryüzünde çeşitli imkanlar verir. Ömrü nihayete yaklaştıkça günahı artar. Günahı arttıkça da azabı ziyadeleşir.

Münafıkların oyunları ya da hücumları karşısında çaresiz kalan Müslümanlara Allah Azze ve Celle kudretinin nâmütenahi oluşunu göstererek onları teslimiyete ve cihada davet eder.

أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Muhakkak ki Allah her şeye kadir.<sup>9</sup> Müslüman Rabbine teslim olursa Nemrud'u bir sivrisinekle öldüren, Fırvun'u Kızıl Deniz'e gömen, Ebabil'le Kabbe'yi muhafaza eden elbette müminleri sahipsiz bırakmayacaktır. Müslümanın vazifesi Hakk yolda kalıp, Hakk'a göre yaşayıp, Hakk'ı söylemektir. Allah Azze ve Celle önceki ümmetlerin yolunu açtığı gibi bizim de yolumuzu açacaktır.

<sup>7</sup> Bkz. Bakara, 19; وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ

<sup>8</sup> Bakara, 20.

<sup>9</sup> Bakara, 20.





MÜLAKAT ▲ Ali ULVI

## KAMİL ŞENOCAK: ADNAN MENDERES'İN HALİ MİKROBA MERHAMETİN HASTAYA İHANET OLDUĞUNUN RESMİDİR

**Hüküm:** Medreseden nasıl ayrıldınız?

**Kamil Şenocak:** Mehmed Rüştü Aşikkutlu Hocamızın yanına hafızlık yaparken gitmiştim. Huzurunda hafızlığı ikmal ettim, Aşere, Takrib, Tayyibe ve İslamî ilimler okudum. Uğurlu köyünde sekiz-dokuz yılım geçti.

Ramazan-ı Şerif'te medresede ders olmaz, talebe irşad ve mukabele için Türkiye'nin farklı bölgelerine dağılır, hizmet ederdi.

Samsun'da tuğla ocağı olan babam zamanla oradan yer alıp, ev yapınca validemi ve kardeşlerimi de Of'tan alıp Samsun'a götürdü. Bu yüzden ben de Ramazan-ı Şerifte Samsun'a gider, teravih kıldırır, sohbet eder, mukabele okurdum. Babam Dursun Ali Şenocak çok cömert ve iyi bir Müslümandı. Fakat biraz sertti.

Çok kazanır, çok infak ederdi. Mevcut parasıyla bir yer aldıysa alır aksi halde para biriktiremezdi. Ya infak eder ya borç verirdi. Yanına müsaadeyle girer, çıkardık. Of'tan Samsun'a çalışmaya gelenler günlerce evimizde misafir olur, ağabeyimin hanımı onlarca kişiye her gün yemek yapardı. O yıllarda pek çok



**Nakşibendilik Ali Haydar Efendi ile ilmiyeyi, Abdulhakim Arvası ile -Necip Fazıl yoluyla- fikir, sanat alemini, Mahmud Sami Efendiyle ehl-i ticareti, Mehmed Zahid Efendi ile siyaseti derinden etkiledi. Bütün bunlar Müslümanları Ehven-u'ş-Şerreyn anlayışından kurtarıp bizzat Hakın bayraktarı olma konumuna getirdi.**

HA  
TI  
RATHA  
TI  
RAT



evde benzer manzarayı görebilirdiniz. Evlerde kapıları dışarıya açılan misafir odaları vardı. Misafirsiz gün olmaz, bazen de sayısı onu bulurdu. Babam iftarda erkekler tarafında üç dört tane sofraya kurar, yoldan geçenleri çağırırdı. Bir akşam yemekler dağıtıldı, misafirler oturdu, ezanı beklerken pencereden üç kişinin daha geçtiğini gördü. Bana “Git onları da çağır!” dedi. Ben de babamı yılda bir defa görüyorum, diğer üç kardeşim kadar mizacını bilmiyordum. Kulağına eğilip “Baba sofrada yer kalmadı.” deyince, eliyle beni uyarıp, “Git çağır. Nimetin de kulların da sahibi Allah Teala’dır. Bilmiyor musun?” dedi. “Gittim.” Adamlar ellerinde pide misafirlige gidiyormuş. Davet ettim. “Biz de falana gidiyoruz, gelemeyiz.” deyince ısrar ettim, “Babama meseleyi anlata mam. Lütfen gelin.” dedim. Biri gitti, diğer ikisi geldi.

Yine bir Ramazan-ı Şerif’te Sam-



Mareşal Fevzi Çakmak



**Mareşal bir defasında Üstad’a “Ah Necip Fazıl, senin şu Müslümanlık tarafını nasıl takdir ediyorum, bilmezsin!” deyince Üstad 20 yıl ordunun başında bulunmasına rağmen bütün yapılanlara seyirci kalan, rıza gösteren yahut da yapılanları görmemezlikten gelen Mareşal’e şöyle mukabelede bulunur: “Paşam! Benim Müslümanlık tarafımı takdir edeceğinize kendi Müslüman tarafınızı hesaba çekseniz daha iyi olmaz mı?”**

sun Merkezdeki Büyük Cami’ye gidiyor birkaç hafızla birlikte mukabele okuyorduk. Bir gün bizim Oflulardan bir esnaf hafızlara yüklü miktarda para dağıttı. Sırası gelene nereli olduğunu soruyordu. “Bana da sordu?” “Of” dedim. Babamı sordu. Tanıdığını ifade etti. Eve gelince merhume anneme “bugün bize çok para verdiler.” dedim. Meğer o an babam salondan geçerken sesimi duydu. Çağırıldı. Ne kadar aldığımı sordu. Sonra da öfkeyle “Ben Allah’ın kelamını parayla oku diye mi seni hafız ettim? Bu iş bitti. Bir daha mukabeleye gitmiyorsun.” dedi. Babama itiraz şöyle dursun mazeret dahi beyan edemezdik. Ömer dayı adında samimi bir arkadaşı vardı. Ona gittim, meseleyi anlattım. Onu kırmazdı. Eve geldi. Babama uzun süre yalvardı. Nihayet bir daha para almamak üzere mukabeleye devam etmeme izin verdi.

1959 yılının Ramazan-ı Şerif’ine birkaç gün kala yine Samsun’a geldim. Köyümüz olan Engize iki kilo-

metre uzaklıkta olan Muştaka kasabasındaki camide Ramazan vazifesine başladım. İftarlarda babamla birlikte oluyordum. Babam ise teravih namazını Ballica merkezde kılıyordu. Ramazan’ın 21. gecesini teravihi kılıp eve geldi. Biraz oturduktan sonra bir miktar baklava yedi. Sahura doğru yattı. Biraz sonra öksürerek kalktı. Ayakta duramıyordu. Araba ayarladık. Katib ağabeyim Amcaoğlumla onu Samsun Merkezine götürdü. Memleketten arkadaşı Hasbi Şişik’in evinde ruhunu teslim etti. Vefat ettiğinde 47 yaşındaydı. Bu hadise beni derinden etkiledi. Dünyanın bir gölgelik olduğunu o an bütün açıklığıyla gördüm. Evin önünde namazını kılıp yolun karşısına defnettik. Bir müddet sonra tekrar Of’a medreseye döndüm. 1960’a kadar Uğurlu’da “Hocam tamam” diyene kadar okumaya devam ettim. İcazet alıp, Samsun’a döndüm. Babamın defnedildiği, daha sonra Kur’an Kursu ve İfam medresesi yapılacak yerde bir cami inşaatına başladık.





**Hüküm:** Talebelik yıllarınızda Milletin umut bağladığı lakin aradığını bulamadığı ya da bulduğu millet ya da devlet adamı olarak kimi hatırlarsınız?

### MAREŞAL

**Kamil Şenocak:** Bu bapta Mareşal Fevzi Çakmak'ı zikredebilirim. Asker olan babası Medine-i Münevver'e de vefat etmiş, subay kardeşlerinden biri Balkan Harbinde, diğeri Çanakkale'de şehit düşmüş, bir diğeri kardeşi de Harbiye'de vefat etmişti. Büyük Doğu Mimarı Üstad Necip Fazıl'a sahibi tertib olduğunu söyleyen bu büyük askere, Büyük Doğu Mimarı, "Keşke hiçbir vakit namaz kılmamış olsaydınız da insanda tek vakit namaz bırakmayacak ve hepsini birden silip süpürecek katlanışlar içerisinde olmasaydınız." mealinde bir cevap vermiştir.

### AH NECİP FAZIL

Mareşal bir defasında Üstad'a "Ah

Necip Fazıl, senin şu Müslümanlık tarafını nasıl takdir ediyorum, bilmezsin!" deyince Üstad 20 yıl ordunun başında bulunmasına rağmen bütün yapılanlara seyirci kalan, rıza gösteren yahut da yapılanları görmemezlikten gelen Mareşal'e şöyle mukabelede bulunur: "Paşam! Benim Müslümanlık tarafımı takdir edeceğinize kendi Müslüman tarafınızı hesaba çekseniz daha iyi olmaz mı?"

### MAREŞAL VE İNÖNÜ

Üstad'a göre Mareşal namaz kılan, namaz kılanları uzaktan seven fakat İslam'a karşı işlenen cinayetlere sessiz kalan biridir. Mareşal, Üstad'ı, "Dikkat et, açık söylenenleri kulağı duymaz ama gizlileri işitmede pek mahirdir." diyerek İsmet İnönü'nün hilelerine karşı uyarır, lakin vaktinde ona karşı tek bir hamlede bulunmaz.

Üstad, Genelkurmayda ziyaret ettiği Mareşal'i -İsmet İnönü'nün daha sonra Menderes'e karşı yaptır-



**Üstad'a göre Mareşal; namaz kılan, namaz kılanları uzaktan seven fakat İslam'a karşı işlenen cinayetlere sessiz kalan biridir. Mareşal, Üstad'ı, "Dikkat et, açık söylenenleri kulağı duymaz ama gizlileri işitmede pek mahirdir." diyerek İsmet İnönü'nün hilelerine karşı uyarır, lakin vaktinde ona karşı tek bir hamlede bulunmaz.**

dığı darbeden önce- hukuki yollarla İnönü'nün ifsadına dur demeye çağırır. Bu noktada Üstad "Benim Gözümde Menderes" adlı kitabında Mareşalle aralarında geçen konuşmayı şu ifadelerle nakletmektedir:

"Ben Yeniçeri değilim!"

"Evet, Mareşal... Hocayken kısa bir müddetle çağrıldığım ikinci askerliğimden döndüğüm zaman Genel Kurmaydaki odasında beni perhiz yemeğini paylaşmaya davet ediyor ve önünde kocaman bir yoğurt kâsesi, bana memleket görüşümü soruyor.

-Feci, diyorum; tam bir fikir ve ahlâk buhranı içindeyiz. Üstelik umumî idare plânında, insanı en basit idraktan bile mahrum kılıcı bir (psikoz - cinnet) hali... Bir İsviçre gazetesi, Türkiyede ihtilâli ge-





**Bütün bu sessiz kalışlarına rağmen millet onu Müslüman bir asker olarak sevdi. Cenazesine (12 Nisan 1950) 150 binden fazla mümin katıldı. Sadece Ankara'dan İstanbul'a cenaze için 1200 talebe gitti. Müslüman gençler resmi törene karşı çıkıp yasak olmasına rağmen Ezan-ı Muhammediyye okudu. Mareşal'in yaşarken yapmadığını gençler cenazesinde yaptı. İstanbul sokakları yıllar sonra tekbir sesleriyle inledi. Cenazeden sonra çok sayıda genç tutuklandı. İnkılapların ve yasakların ardından mahşeri kalabalığın tekbir getirmesi ve ezan okuması politikacıları İslam'ı toplamaya sevk etti. Bazı cemaatlerde bu istismara, "Ehvenu's-Şerreyn" kaidesinden hareketle prim vermiştir.**

rektirici bütün şartların mevcut olduğunu yazıyor ve buhrânı ne idarî, ne iktisadî, ne askerî, ne içtimaî, ne bir şey, sadece hastalık çapında ruhî olarak gösteriyor. Memlekete girmesi yasaklanan bu gazeteyi herhalde biliyorsunuz.

Mareşal, elinden yoğurt kaşığını bırakıyor, gözyaşları posbıyığının üzerine düşmek üzereymiş gibi bir hal alıyor ve (bas) sesinin düşük ve inlemeli tonuyla:

-Ben ne yapayım, diyor, ne yapabilirim? Orduyu devlet ve milletin bu hali üstüne nasıl çıkarabilirim? Cemiyetin gidişini nasıl düzeltebilirim?

Mareşalle aramdaki mahremiyete güvenerek canımı dişime takıyor ve yakaladığım fırsatı en gözü kara şekilde değerlendirmeye kalkıyorum:

-Bizzat orduyu harekete geçirerek, devlete müdahale ederek, devlet idaresini ele alarak...

Mareşal, bu sesin, duvarlar ve

duvardaki portreler tarafından duyulup duyulmadığına bakar gibi gözlerini sağ ve sol taraflarda gezdirdikten sonra, tok ve biraz da küskün, cevap veriyor:

-Ben Yeniçeri değilim!

Hemen yetiştiriyorum:

-Unutmayın ki Yeniçeriliği kaldırmak için bile bir kerecik Yeniçeri olmaya mecburiyet vardır. Sizin, başını yiyemediğiniz adam bir gün yine sizin başınızı nasıl yer, görürsünüz!

Öyle olmadı mı; bir aralık Cumhuriyetliği hatıra gelmişti diye Mareşali, yaş haddini bir saniye geçmez, kulağından tutup atmadı mı İnönü?..”

### **MAREŞAL'IN CENAZESİNDE BİR İLK**

Bütün bu sessiz kalışlarına rağmen millet onu Müslüman bir asker olarak sevdi. Cenazesine (12 Nisan 1950) 150 binden fazla mümin katıldı. Sadece Ankara'dan İstanbul'a

cenaze için 1200 talebe gitti. Müslüman gençler resmi törene karşı çıkıp yasak olmasına rağmen Ezan-ı Muhammediyye okudu. Mareşal'in yaşarken yapmadığını gençler cenazesinde yaptı, İstanbul sokakları yıllar sonra tekbir sesleriyle inledi. Cenazeden sonra çok sayıda genç tutuklandı. İnkılapların ve yasakların ardından mahşeri kalabalığın



tekbir getirmesi ve ezan okuması politikacıları İslam'ı istismar ederek oy toplamaya sevk etti. Bazı cemaatlerde bu istismara, "Ehvenu'ş-Şer-reyn" kaidesinden hareketle prim vermiştir.

Millet beklediği hamleyi göremediği Mareşal'i, beklediğinden çok fevkalade bir alakayla Ahiret'e uğurladı.

### **ADNAN MENDERES**

**Hüküm:** 1950-1960'lardaki Türkiye'nin siyasi ve ictimai yapısı ile alakalı teşhis ve tespitleriniz nelerdir.

**Kamil Şenocak:** Merhum Menderes döneminde Müslümanlar pek rahatladı. Sistemin tarassudu devam ediyordu lakin din ve vicdan hürriyeti noktasında yeni bir devir başladı. Menderes'le ülkeye bereket geldi. Çiftçinin yüzü güldü. Türkiye'de bir imar seferberliği başladı.

Menderes'in milletle bütünleşmesi, Halk Partisi'ni rahatsız etti. "Ordu göreve" nakaratı o zaman başladı. Tahrikler netice verdi. İttihatçı kafasındaki subaylardan, bürokratlardan ve medyadan oluşan üçlü kuvvet, Menderes'e karşı Halk partisinin yanında direnmeye başladı. Bu durum ise hizmetlerin millete ulaşmasına mani oluyordu.

1957 seçimlerinden sonra Halk partisinin tahriki daha da arttı. İstanbul üniversitesinde protestolar başladı, polis protestoyu bastırmakta aciz kalınca asker geldi. Polisi taşıyan protestocu gurup "ordu göreve" gibi askeri tahrik edecek sloganlar attı. Protestolar Ankara'ya da sıçradı. Harbiye öğrencileri yürüdü. Gazetelerin abartarak verdiği haberleri Menderes soğukkanlılıkla izliyor, iki üniversiteyi kastederek, "Onların yanında iki sokak insan var. Halk ise bizimle birlikte" diyerek protestoların tahriki dayalı lokal gelişmeler olduğuna işaret etmekteydi.



Bürokrasi Menderes'in elini kolunu bağlayarak hizmet hızına kelepçe vurdu. Bu yüzden Milli ve manevi değerlerle ruh köklerimize dönüş noktasında kurtarıcı adımlar atamadı. Halk Partisi ise İslam'la alakalı müsbet her adımı ya "irtica" ya da "din istismarı" olarak yaftalamakta, medyada ona sözcülük yapmaktaydı.

Biri on gösteren medya ve bürokrasi, öğrenci olaylarıyla askeri darbeye ortam hazırlamaktaydı. İsmet İnönü'nün dilinden ise "ihtilal" kelimesi hiç düşmüyordu. Bütün bu sürecin nihayetinde kendisini devletin sahibi gibi gören Halk partisi seçimle kaybettiği iktidarı, 27 Mayıs 1960'ta silahlı bir darbeyle geri aldı.

### **YASSIADA VE GÜNYÜZÜ GÖRMEYEN ODA**

Menderes'e müstebid diyenler onu Yassıada'da on altı ay gün yüzü görmeyen bir odaya hapsetti. Halk



**Menderes'e müstebid diyenler onu Yassıada'da on altı ay gün yüzü görmeyen bir odaya hapsetti. Halk partisi zihniyeti Menderes'in şahsında ona rey veren milleti cezalandırdı. Onu asarak da kendisine rey vermeyen millettten intikam aldı.**



BENİM GÖZÜMDE  
MENDERES



MÜTEN İŞLERİ  
41

*Necip Fazıl*

BU YÜZDE DOĞU YAYINLARI

partisi zihniyeti Menderes'in şahsında ona rey veren milleti cezalandırdı. Onu asarak da kendisine rey vermeyen milletten intikam aldı.

### VATAN CEPHESİ

Menderes, Halk Partisinin tahriklerine karşı "Vatan Cephesi" terkihi ile hangi partiden olursa olsun bütün milleti memleketin kalkınması davasında tek safta toplanmaya çağırıyordu. Bürokrasi, cunta ve medya tarafından ablukaya alınan Menderes, Vatan Cephesi ile halka sığındı. Ne var ki önemli bir bölümü Halk Partisi tezgahında yetişen Demokrat Partililer, onun bu açıklamalarını gereği gibi değerlendirilip fikri bir duruş gösteremedi.

### ÖRTÜLÜ ÖDENEK

Menderes, gizli gizli de olsa Müslümanları destekledi. Lakin kuşatıldığını, her attığı adımın takip edildiğini bildiğinden dolayı verdiği yardımlar ne oldurur ne de öldürürdü. Büyük Doğu, piyasada gazete olarak bilenen hakikatte ise fuhuş albümü olan mevkutelerin çok azı oranında bir yardım almalarına rağmen müsteşar, din düşmanlarına değil, Müslümanlara verilenleri kayda geçip mahkemeye takdim etmiş. Bu yüzden "Örtülü ödenek", yazılı ödenek gibi muamele gördü.

### BAYRAK

Örtülü ödenekten Üstad'a az miktarda veren Adnan Menderes, göğsünü gererek davası İslam olanları destekleyeceği günün hayalindeydi. Bir gün makam odasında Üstad Necip Fazıl'a şöyle dedi; "Yakında sizi bir bayrak gibi göndere çekeceğim güne yaklaşıyoruz. O zamana kadar sandıkta beklemeye razı olun!"

Üstad o an Menderes'i kucaklama arzusuna zor hakim olur. Zira "Onun bayrak dediği Necip Fazıl'ın şahsı değil, İslam davasıydı.

### OLMAYI BİLMEYEN ÖLMEME MAHKUMDUR

Üstad Necip Fazıl 1960'a doğru giderken "Ya ol, ya öl!" başlığıyla Menderes'e hitaben kaleme aldığı yazısında şöyle diyordu: "Allah seni ya olmak ya ölmek için yarattı. Sen, seri malı başvekillerden değilsin ve olmayı bilmezsen ölmeyi kabul etmeye mahkum bir nasibin sahibisin... Ol, bütün bir hakimiyet tavrıyla doğrul, canı ve katil muhalefeti tasfiye et, milletin öksüz ruhiyle ardında bir kanal aç, bütün devlet müesseselerini bu hedefe yönelt, hamle et; yahut... Yahut ölmeye razı ol!.."

### GEÇİKEN ÖNLEMLER

Menderes alması gereken önlemleri almakta gecikir. Behçet Kemal Harb akademisinde orduyu tahrik eden nutuklar atar. Bazı Genarallar Büyük Doğu'ya gidip Üstad'a ordu içerisinde büyük bir hareketlilik yaşadığını Menderes'le görüşmeleri gerektiklerini söyler. Üstad müdahale eder. Rical-i Devlet "Aman bu hususlara girmeyiniz." der.

Üstad, İslam diye bir derdi olduğuna şهادet ettiğini Başbakan yardımcısı Tefik İleri'ye meseleyi aktarır.

1960'a doğru ilerlerken Demok-

rat Parti tahriklere aldırmayan haliyle her gün biraz daha ölen bir cesedi andırıyordu. Her nevi tecavüze sessiz kalan bir vücut gibiydi.

Mikroba merhamet, hastaya ihanettir. Menderes halka güvenerek merhametle yaklaştığı mikrop tarafından siyaseten, ruhun ve fikren zehirlenmiştir.

### "SİZ İSTERSENİZ HİLAFETİ DAHİ GERİ GETİREBİLİRSİNİZ."

Menderes'i idama götüren asıl sebep küçük adımlarla ecdadın yoluna dönme iradesiydi. Müsajcel İslam düşmanlarının ona karşı aynı safta toplanmasının arkasında, Milletvekillerine hitaben söylediği şu ifade vardır desek mübalağa olmaz:



**Menderes, İslam'ı alenen müdafaa etme yerine ona gizli gizli yol açma peşindeydi. Gençliğinden itibaren böyle bir hassasiyet taşımaktaydı. O kadar ki, Kızılçullu Amerikan Koleji'nde talebe iken üç arkadaşıyla beraber İttihat ve Terakki'nin Katib-i Mesulü Celal Bayar'a gidip misyoner hocaların talebelere Hristiyanlık propagandası yapmasından şikayetçi olur.**





“Siz isterseniz Hilafeti dahi geri getirebilirsiniz.”

Menderes, İslam’ı alenen müdafaa etme yerine ona gizli gizli yol açma peşindeydi. Gençliğinden itibaren böyle bir hassasiyet taşımaktaydı. O kadar ki, Kızılçullu Amerikan Koleji’nde talebe iken üç arkadaşıyla beraber İttihat ve Terakki’nin Katib-i Mesulü Celal Bayar’a gidip misyoner hocaların talebelere Hristiyanlık propagandası yapmasından şikayetçi olur.

### EMANET-İ MÜBÂREKE

Mümin Menderes’in, Allah Rasulü’ne olan hürmetine şu hatırası şehadet eder: “Topkapı müzesini birlikte ziyaret ettik. Yeni müdür rahmetli Haluk Şehsuvaroğlu bizi Emanet-i Mübâreke’nin (Efendimize ait eşyalar) olduğu daireye götürdü. Adnan Bey’in Gümüş Oda’nın önünde sapsarı kesildiğini gördüm. Bütün ısrarına rağmen içeri girerek sandığı açmağa eşyalara bakmağa cesaret edemedi. Heyecanı buna mani olacak kadar ileri derecede idi.”

Bağdat seyahatinde kendisine refakat eden Tefvik İleri, İmam-ı

Azam’ın kabrinde gözyaşları içerisinde dua ettiğini nakleder.

Üstad Necip Fazıl’a göre ise “Mukaddes Şeriat ölçülerine gönül vermemiştir.” Mukaddesatçı gençliğin önünü açmadı ya da açamadı. Buna mukabil Halk partisine karşı olduğu halde Halk partisile beraber olan Celal Bayar gibi İttihatçıların önünü açtı.

### YENİDEN TÜRKÇE EZAN

İslam düşmanları, Menderes’in “Ezan-ı Muhammediyye”yi aslına döndürmesini büyük bir mağlubiyet olarak gördü. Bundan dolayı hem intikam almak hem de onu yeniden Türkçe okutmak için pusuya çekilip beklediler.

Nitekim darbeden sonra idareyi ele alan Milli Birlik Komitesi, Ezanın tekrar Türkçe okunması noktasında irade beyan etti. IX. Türk Dil Kongresinde Diyanet’ten yeniden Ezanları Türkçe okutması talep edildi. Ne var ki bunu uygulamaya cesaret edemediler. Akibetlerinin Halk partisile beraber olduğu korktukları. Zira Halk Partisinin devrilmesinin arkasında halka Müslümanca yaşa-

ma hürriyetini çok görmesi vardı.

### CEMAL GÜRSEL

Darbecilerin getirdiği Cumhuriyet Cemal Gürsel de dini yıkma taraftarıydı. Lakin milletin Ezan tepkisini bildiğinden bunu “Milli Din” gibi uydurma terkiplerle yapıyor, zahirde dini övüyor, hakikatte ise İslamî uyanışın önüne geçmek planları hazırlıyordu. Gürsel konuşmalarında ayet ve hadis meali okurdu. Dindar gözükle, milletin derin müminlerin etrafında toplanmasına mani olan Süleyman Demirel’in çizgisi esasında Menderes’in değil, Gürsel’in çizgisidir.

### İDAM

Menderes Yassıada’da 16 ay süren bir hapis hayatından sonra 17 Eylül 1961’de İmralı’da idam edildi. İkbâl peşinde koşan bürokratlar ve medya sevindi, Millet ise kahroldu. Haber duyulunca millet ona dua etti, zalimlere ise lanet etti.

Menderes, meydanların kalabalığına ve heyecanlı karşılamalara çok itibar eder, milletin kendisine sahip çıkacağını düşünürdü. Lakin o yıllarda halkın organize olabilmesi için bugünkü gibi iletişim vasıtaları yoktu. Bir radyo vardı. Darbeciler de ilk olarak onu ele geçirmişti. Bu yüzden millet hem Menderes’in haksız yere asılmasına hem de ona sahip çıkamamasına çok üzülürdü. Yıllarca “Menderes, Menderes” deyip ağlayan insanlar bilirim.

Üstad Necip Fazıl, salih bir mümin kanalıyla rivayet ettiği, bir İslam kadınının Menderes’in asıldığı gece gördüğü rüya, boynundaki mosmor ip izi dışında yüzündeki nurani gülümsemenin arka planını resmediyor: “Rüyada Kainatın Efendisi kadına sol elini uzatmış... Kadın, acaba niçin Âlemin Fahri bana sağ elini uzatmadı diye düşünürken cevap gelir:





**Üstad, Anadolu'nun köyünden, kasabasından büyük şehirlere okumaya gelen, tahsil hayatı içerisinde imanı çalınan gençler için bir kurtuluş limanıydı.**

**Kamil Şenocak:** Ulema aynı zamanda mütefekkindir. Cumhuriyetle birlikte tasfiye edilen ulema, siyasî, ictimai, iktisadî hayattan koptu. Bunun neticesi olarak meseleleri bütün boyutlarıyla mülâhaza edip, çıkış yolu gösterecek istidadı kaybetti.

### İSLAMCILIK

Ulema gözlerden uzak yerlerdeki medreselerde talebe yetiştirdi. İslam'ın siyasî, ictimai, iktisadî nazariyeleri üzerinde ise daha çok iki grup kafa yordu. Bunlardan ilki İslamcı denilen ve İslam'ı bir bütün olarak hayata hakim kılarak İslam dünyasını Batının sömürsünden kurtarmayı hedef edinen İslamcı hareket... Türkiye'de bu sınıf daha çok dışardan tercüme eserlerle beslendi. Aralarında bir birlik yoktu. Önemli bir bölümü gazeteci, hukukçu, yazardı. Hemen Hemen tamamı Batı tarzı bir eğitim almış, İslam'ı ise en fazla ilmihal düzeyinde biliyorlardı. Okuduğu her kitabı tek doğru kabul ediyor, ulemayı beğenmiyor "İslam budur." diyordu. İslamcılar, İslamî bir tahsil için gerekli olan "sıra kitapları"nı tahsilden mahrum olduklarından İslamî esas olarak bir açılım yapamadılar. Kimi Vehhabiliğin, kimi de Şianın propagandasını yaptı. İhtilalci bir eda ile sistemleri yıkıp, İslamî bir nizam kuracaklarını vadettiler. İlmî bir damarları olmadığından Kitab'a ve Sünnet'e dönerek yenilemediler. Bu hareket zamanla İslam üzerine konuşan, yazan lakin yaşamayan bir topluluğa evrildi. Önemli bir bölümü reddettikleri sistemlerin içerisinde en tepelerde vazife aldı.

İslamcılık Osmanlı'da Batılılaşmaya karşı bir duruş, Cumhuriyette ise sistemin dine hükmetmesi şeklinde uygulanan Laikliğe hayır deme şeklinde formüle edilebilir.

### SADECE İSLAM

İkincisi ise ulemadan beslenen, onlardan aldıkları mirası fikir, sanat,

siyaset, edebiyat alanına taşıyan bir anlamda ulemaya, kudemaya hem halef olan hem de sözcülük yapan Merhum Necmeddin Erbakan ve Üstad Necip Fazıl'ın çizgisidir. Erbakan Hoca bir politikacı değil, İslam'a yol açan bir öncüdür. Bu çizginin fikri plandaki günümüzdeki en büyük mümessili Sezai Karakoç'tur. Erbakan Hoca da, Üstad da tek başına bir ümmet gibiydi.

### NECİP FAZIL

Üstad, Anadolu'nun köyünden, kasabasından büyük şehirlere okumaya gelen, tahsil hayatı içerisinde imanı çalınan gençler için bir kurtuluş limanıydı. Halkevlerinde sahnelenen oyunlarda eşeklerin başına sarık sarılması, devrim kıyafetlerini itibarlı hale getirmek için hemen her ortamda çarşafa hakaret edilmesi, tarih diye sahte kahramanlara methiyeler dizilip ecdada sövülmesi karşısında Üstad'ın vakarlı duruşu Müslümanların başlarını dik tutmalarına vesile olmuştur. Üstad, fikir dünyamızı mayınlardan temizledi. Meşrutiyet İslamcılarının ağır ifadelerle tenkit ettiği Sultan II. Abdulhamid'in Cumhuriyet döneminde Müslümanlar tarafından hayırla yâd edilmesi, Ulu Hakan olarak tavsifi Üstad'ın eseridir. Sezai Karakoç, Kadir Mısıroğlu, Mehmed Şevket Eygi gibi fikir ve matbuat aleminin güçlü isimleri onun etrafında yetişti. Üstad, Milli Nizam Partisi'nin

Sağ elimde Adnan var!.." Bu bir rüyadır. Şer'i bir hüccet değildir. Ni yazımız odur ki, Allah Azze ve Celle Menderes'in hunharca öldürülmesini şehadet olarak kabul buyursun.

### SEÇİMLE KAYBEDİLEN DARBEYLE GERİ ALINAN İKTİDAR

Demokrat Parti milletin hassasiyetlerini dikkate almasına rağmen, ordu, bürokrasi ve medyadan oluşan merkezin hassasiyetlerinden hiç kopmadı. Bu durum daha milli adımlar atmasına mani oldu. Menderes devrinde Müslümanlar için kısmi bir rahatlama olmuş lakin İslami bir hayat için küllî adımlar atılamadı. Müslüman gençliğin yetişmesi için bütün milleti kuşatan projeler hazırlanamadı. CHP, seçimle kaybettiği iktidarı darbeye geri aldı.

**Hüküm:** 1960'larda İslamî mücadele nasıl bir muhtevaya sahipti?



de ideoloğu mesabesinde.

### MİLLİ NİZAM'A DOĞRU

1970 yılında Milli Nizam Partisi kurulana kadar “sadece İslam” diyen İslamî hareket ferdi zuhurlar, cemaatler ve vakıflarla yürüdü. Erbakan Hoca'nın “Bin yıllık tarihimiz” vurgusu Cumhuriyetle yok sayılan Osmanlı ve Selçuklu'yu merkeze alarak Türk'ün gerçek tarihinin İslam'la başladığını ilan açısından önemlidir.

### MTTB VE AKINCILAR

1916'da milliyetçi muhafazakâr bir yapı olarak teşkil edilen MTTB, Cumhuriyet'in ilk yıllarında sistemin yardımcı unsuru olarak faaliyet gösterdi. Zorlu bir mücadelenin neticesinde 1967'de İsmail Kahraman MTTB'de başkan olunca birlik fikirden harekete, özden kabuğa her şeyiyle değişti. Logo olarak Türklerin İslam'dan önceki hayatını resmeden kurt silindi, yerine Kur'an-ı Kerim'i remzeden Kitap geldi(1975). MTTB'nin gayri İslamî unsurlardan arınıp “sadece İslam” diyen bir çizgiye gelmesinde en büyük pay Üstad Necip Fazıl'a aittir.

Büyük Doğu'dan beslenen MTTB daha çok fikir, sanat cephesinde, Türkiye'nin her yerinde şubesi olan Akıncılar teşkilatı ise hareket cephesinde faaliyet göstermekteydi. Aralarında tabii bir geçişkenlik vardı. Bu iki teşkilatın Müslüman gençlik üzerinde fevkalade bir tesiri olmuştur. Her ikisi de antiemperyalist, antisyonist.

Milli Nizam çevresinde toplanan gençliğin Akıncılar ve MTTB fikir ve hareket karargahıydı.

Üstad'ın Milli Nizam istişarelerinde yer alması ve bizzat sahiplenmesi MTTB'yi Milli Nizam'a yaklaştırdı.

### ERBAKAN HOCA

Erbakan Hoca tasavvuf terbiyesi ile yetişen bir Mühendis, bir ilim adamıydı. İslam'ın terakkiye mani

olduğunu ileri süren İslam düşmanlarının iddialarını -bütün engellemelere rağmen- motor fabrikası kurarak çürüttü. Odalar Birliğinde başlayan mücadelesi Süleyman Demirel tarafından engellenince antiemperyalist asıl uyanışın siyaset cephesinde yürütülmesi gerektiğini gördü. Ulemanın istişareleri neticesinde Hoca üzerinde ittifak edildi. Erbakan Hoca, Sultan Abdülhamid'ten sonra ara noktası konulan “sadece İslam” diyen çizgiyi yeniden siyaset sahnesine taşıdı.

İslâm'la alakalı olduğundan dolayı kaldırılan her ne varsa topyekûn hepsini dâva eden Erbakan Hoca, alimlerin ve velilerin büyük teveccühüne nail oldu. 1969'taki Karadeniz Gezi esnasında Giresun'dan Trabzon'a doğru hareket eden Hoca'yı yüzlerce Trabzonlu Giresun sınırları içerisinde karşılar. Gelenleri selamlamak için aracından inen Hoca'nın yanına biri koşar ve “Efendim! Şu ilerde Büyük Osmanlı Âlimi Oflu Dursun

Efendi Hazretleri var, sizi istikbal etmek için buraya kadar geldi.” deyince, Hoca milletle musafahayı bırakıp hızlı adımlarla yanına gider, selam verir, elini öper. Ardından tarihe geçecek şu sözleri sarf eder: “Hocam! Ulemânın ayağına gidilir, ulemâ istikbal edilir. Bizim için niçin zahmet buyurup, buralara kadar yorulduunuz. Biz köye çıkıp, zât-ı âlilerinizi ziyaret edecektik.” Hoca'nın zerafetine Dursun Efendi Hazretleri şöyle mukabele eder: “Necmeddin Bey! Hilafet-i İslâmiyye kaldırıldı, Bilâd-ı İslâm İngilizlerin çizdiği sınırlarla paramparça oldu. Çocuklar yetim, analar evlatsız kaldı. İffetler kirletildi. Medreseler kapatıldı, harf inkılâbıyla ulemâ tasfiye edildi. İslâm'la milletimiz arasına büyük engeller kondu. Ezan susturuldu. ‘Asrilik’ adı altında millet evlatlarına ahlaksızlık aşılandı. İslâm düşmanlığına ilerçilik, İslâm'a gericilik dendi. Ben de ihtiyar bir adam olarak perişan bir hâlde bunları izleyip kahroluyor, ‘Ya Rabbi! Yeniden Siyaset



Sezai Karakoç



Mehmet Şevket Eygi



Kadir Mısıroğlu





cephesinde İslâm'ı dâva edecek bir kahramanı görmeden canımı alma! diye yalvarıyordum ki, Anadolu'da senin sesin yankılandı. Ölülerini mezarda kan terleyen bir millet adına meydan yerine çıkıp, 'Yeniden İslâm' dedin. Hayatının son anlarını yaşayan bir ihtiyar olarak Allah Teâlâ'ya bu zuhûrdan dolayı hamd ediyorum. Biz buraya sizi değil, sizin şahsınızda temsil ettiğiniz büyük nizamı istikbal etmek için geldik."

Erbakan Hoca Alparslan'ın cesaret, Hüdâvendigar'ın şehâdet, Fatih'in feraset, Abdulhamid'in devlet kürsüsüne çıktı; orada konuştu. Orada büyük zaferlerin işaretini verdi. "Bedel ödemekten değil, gücümüzü son haddine kadar kullanamamaktan korkarım." dedi. Heyecanını milletten, ruhunu ulemâdan aldı.

Hoca "İslâm" demek yasak olduğundan mücadeleyi "Milli Görüş" ismiyle kıymetlendirdi. Her adımını ve konuşmasını İslâm'la delillendirdiğinden dolayı meydanlarda Kur'an-ı Kerim öpmekten başka

Kur'an'la bir yakınlığı olmayan İslâm düşmanları ve münafıklar tarafından dini istismar etmekle itham edildi. Halbuki istismarın ilk şartı samimi-yetsizliktir. İslâm ise samimiyeti emreder. Bu durumda bir Müslümanın İslâm'a göre yaşamasını ya da konuşmasını "din istismarı" olarak nitelenmek, tabiatı gereği Güneşi aydınlatmasından, ateşi yakmasından, suyu da akmasından dolayı suçlamaktan farksızdır.

Hoca "önce ahlak ve maneviyat" dedi. Fabrika kuran fabrikaların projelerini hazırladı. Milleti, ağır sanayi hamlesi başlatması için Milli Görüş davasına destek olmaya davet etti.

#### **HAK YOL İSLAM YAZACAĞIZ**

Abdurrahim Karakoç'un "Hak Yol İslam Yazacağız" başlık şiiri Milli Nizam'ın Marşı gibiydi. Gençler her yerde bunu okur, ne olmadıklarını ve neye talip olduklarını bununla anlattırlardı:

*Kör dünyanın göbeğine,*



**Erbakan Hoca tasavvuf terbiyesi ile yetişen bir Mühendis, bir ilim adamıydı. İslâm'ın terakkiye mani olduğunu ileri süren İslâm düşmanlarının iddialarını -bütün engellemelere rağmen- motor fabrikası kurarak çürüttü. Odalar Birliğinde başlayan mücadelesi Süleyman Demirel tarafından engellenince antiemperyalist asıl uyanışın siyaset cephesinde yürütülmesi gerektiğini gördü. Ulemanın istişareleri neticesinde Hoca üzerinde ittifak edildi. Erbakan Hoca, Sultan Abdülhamid'ten sonra ara noktası konulan "sadece İslâm" diyen çizgiyi yeniden siyaset sahnesine taşıdı.**



**Said Nursi Hazretleri****Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri**

*Hak yol İslâm yazacağız.  
Kuşların göz bebeğine,  
Hak yol İslâm yazacağız.  
Yola, ağaca, pınara,  
Esen yele, yağın kara,  
Yağmur yüklü bulutlara  
Hak yol İslâm yazacağız.  
Koç burcuna, yay burcuna,  
Bebeklerin avucuna,  
Minarelerin ucuna,  
Hak yol İslâm yazacağız.  
Bucak bucak, köşe köşe,  
Kara taşta, kor-ateşe  
Yıldızta, aya, güneşe,  
Hak yol İslâm yazacağız.  
Askerlerin miğferine,  
Kağnıların tekerine,  
Buda'nın tunç heykeline,  
Hak yol İslâm yazacağız.  
Her kapının eşliğine,  
Her sofranın kaşığına,  
Balaların beşiğine,  
Hak yol İslâm yazacağız.  
Herkes duyacak, bilecek,  
Saklanmaz gayri bu gerçek,  
Yaprak yaprak, çiçek çiçek,  
Hak yol İslâm yazacağız.*

### **BİR AVUÇ ADAMIN KERAMETİ**

**Hüküm:** Bu yıllarda yaşayan Meşayih-ı Kiramın hizmetleriyle alakalı neler söylersiniz?

**Kamil Şenocak:** Bu dönemde

dört mezhepte fetva verebilecek ilmî derinliğe sahip olan Ali Haydar Efendi Hazretleri yıllarca göz hapsinde durduğu evinde Mahmud Efendi gibi yetiştirdiği talebelerle binlerce medresenin açılmasına vesile olan bir müşid yetiştirdi.

Bediuzzaman Said Nursi de büyük bir hizmet ifa etti. Her tarafta Onun risalelerini görebildiniz. Hem imanın muhafazasında hem de İslam harfleriyle yazıp, okumada risaleler mazi ile ati arasında köprü vazifesi gördü.

Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri'nin açtığı kursların sayısı 1959'ta 1000'e ulaştı. Süleyman Efendi de çok sayıda talebe yetiştirdi.

Dursun Efendi, Aşıkkutlu gibi alimlerin ve Doğudaki ulemanın ders halklarında yetişen talebeler de yüzlerce medrese açtı. Cemaat yapısı içerisinde tek bir merkez tarafından idare edilmeyen bu medreselerin hizmetleri fevkalade olmuştur.

Mehmed Zahid Kotku, Mahmud Sami Efendi ve Mahmud Efendi Hazretlerinin irşad ve ders halkalarında yetişen nesil milletin uyanışında önemli rol oynamıştır.

Okuyuşta, yaşayışta Osmanlı medreselerinin bir devamı olan İsmailağa medreselerinin bir hususiyeti ise kadın canbinde fevkalade yaygın olmalarıydı. İlerleyen yıllarda bu medreseler pek çok kadının hidayetine, evini İslam okuluna çevirmesine vesile oldu.

Ulemanın ders halkaların yetişenler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın farklı kademelerinde görev yaptı. Ulûmu İslamiyye'nin unutulacak derece in-kıtaya uğramadan devam etmesinde, Kur'an-ı Kerim'in unutulmamasında ulemanın Diyanette vazife alan talebelerinin rolü büyüktür.

Burada adını zikretmediğimiz daha başka şeyh efendiler de var. Allah Teala hepsinden razı olsun. Topyekün hepsi birkaç elin parmaklarını geçmez. Lakin onlar tertemiz bir ihlasla hizmet ettiklerinden dolayı Allah Teala hizmetlerine öyle bir bereket verdi ki, bugün yüz elli binlik Diyanet, yüzden fazla ilahiyat, binlerce imam hatip okulu ve medrese ile biz onların hizmetlerinin onda birini yapamıyoruz. Çünkü asıl olan ihlastır. İhlasımız yaralandı.

### **TEKKELER**

**Hüküm:** 1925 yılında tekkelerin



**Erbakan Hoca  
Alparslan'ın cesaret,  
Hüdâvendigar'ın  
şehâdet, Fatih'in  
feraset,  
Abdulhamid'in devlet  
kursüsüne  
çıktı; orada konuştu.  
Orada büyük  
zaferlerin işaretini  
verdi. "Bedel  
ödemekten  
değil, gücümüzü son  
haddine  
kadar  
kullanamamaktan  
korkarım."  
dedi. Heyecanını  
milletten, ruhunu  
ulemâdan aldı.**





Ali Haydar Efendi Hazretleri



Üstad Necip Fazıl hocası  
Abdülhakim Arvasi Hazretleri ile



Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri



Necmeddin Erbakan hocası  
Mehmet Zahid Kotku Hazretleri ile

kapatılmasına niçin Meşayih-ı Kiram büyük bir tepki vermedi?

**Kamil Şenocak:** En küçük bir tenkidin ya da hak müdafaasının dış bağlantılı irticâ bir kalkışma olarak tavsif edilip münekkitlerin idam edilebildiği bir devirden bahsettiğimizi unutmayalım. İkinci olarak da Müslümanlar, bir millet bozulmadan Allah Teala'nın onların fesadına izin vermeyeceğini bildiklerinden dolayı istiğfar edip, müridanı nefislerini ıslah etmeye davet ettiler.

Bela umumi olunca istiğfar da umumi olmalıdır.

Tekkeler kapatıldı. Lakin evler tekke oldu, zikir devam etti. Meşayih-tan bir zat bu süreci şu ifadelerle kıymetlendirmiştir:

*Seddolunmakla tekaya kaldırılmaz  
zîkr-i Hak,  
Cümle mevcudât zâkir, kâinat  
dergahtır.*

Bütün varlıkların Allah Azze ve Celle'yi zikrettiklerini ve topyekün Kainatın dergah olduğunu bilen bir irade, 1950'ye kadar gözden ırak bir şekilde zikre devam etti. İstanbul'da

Nakşibendiyye, Müceddidiyye, Halidiyye kolunun dört büyük tekkesi cemiyetin bütün şubelerini muhit bir irşat faaliyetinde bulundu. Kaşgari Dergahında Abdülhakim Arvasi, İsmet Efendi Tekkesinde Ali Haydar Efendi, Erenköy'de Mahmud Sami Efendi, İskenderpaşa da Mehmed Zahid Efendi Hazeratı yüzbinlerce insanın hidayetine vesile oldu.

Nakşibendilik Ali Haydar Efendi ile ilmiyeyi, Abdülhakim Arvasi ile -Necip Fazıl yoluyla- fikir, sanat alemini, Mahmud Sami Efendiyle ehli-ticaretini, Mehmed Zahid Efendi ile siyaseti derinden etkiledi. Bütün bunlar Müslümanları Eहेven-uş-Şerreyn anlayışından kurtarıp bizzat Hakkın bayraktarı olma konumuna getirdi.

\*\*\*

1960 sonrasındaki İslamî mücadelede, Komünizma'nın fikrî ve siyasî istilasına karşı koymak da önemli bir yer tutar. Kemalist-İslamcı çatışmasında ise sistem, İslam'a göre yaşama iradesi gösteren Mümin ya da Müminelerin özgür yaşama ve eğitim hakkını gasp etmiştir.



**Bütün varlıkların  
Allah Azze ve  
Celle'yi zikrettiklerini  
ve topyekün Kainatın  
dergah olduğunu  
bilen bir irade,  
1950'ye kadar  
gözden ırak bir  
şekilde  
zikre devam  
etti. İstanbul'da  
Nakşibendiyye,  
Müceddidiyye,  
Halidiyye  
kolunun dört büyük  
tekkesi cemiyetin  
bütün şubelerini  
muhit bir irşat  
faaliyetinde  
bulundu. Kaşgari  
Dergahında  
Abdülhakim Arvasi,  
İsmet Efendi  
Tekkesinde  
Ali Haydar Efendi,  
Erenköy'de  
Mahmud Sami  
Efendi, İskenderpaşa  
da Mehmed Zahid  
Efendi Hazeratı  
yüzbinlerce insanın  
hidayetine vesile  
oldu.**



# ZAYIF HALKA: İRAN-HAMAS MÜNASEBETİ



1442 hicri yılı ramazan ayında 11 günlük İsrail ile Filistin halkı arasındaki kapışma sahnesinde Filistinliler yüz güldürücü bir direnç sergilediler. Ancak bunu gölgeleyen bazı gelişmeler de oldu. O da zehirli sarmaşık gibi bölgeyi saran İran ve ahtapot kolların Filistinlilerin zaferine 'direnç eksenini' diye sahip çıkması ve kendisine mal etmesi ve rolünü öne çıkarmasıdır. Kısaca Filistinlilerin akıttıkları kanı ve alın terini arsızca çalmaya çalışıyor. Sözgelimi Lübnanlı yazarlardan Celbir Aşkar, Gazze destanının 2006 yılındaki Hizbullah destanından ilham aldığını ve onu izlediğini ileri sürmüştür. Böylece direnç ekseninde öncü modelin Hizbullah olduğunu ortaya koymaya çalışmıştır. Halbuki, Yasir Zeatire'nin de ifade ettiği gibi Filistinliler en az 100 yıldan beri mücadele ediyorlar ve meydanlarda destan yazıyorlar. Humeyni olmadan da olduktan sonra da vardılar. Burada iki yanlış birden yapılmıştır. Bu yanlışlardan ilki İran'ın rol

kapması ve zafere sahip çıkması ve kendisini İslami kesimlere ve Sünni dünyaya direnç ekseninin lideri veya önderi olarak takdim etmesidir. Halbuki İran rejimi çalıntı unvanların sahibidir. Bunlardan birisi de direnç üssü ve eksenini olma iddiası daha doğrusu uydurmasıdır. Acem palavralarıyla ünlene İran ya devrimleri çalar ya da kendisine mal eder. Nitekim, İran Devrimi de özünde halk devrimidir. Humeyni Paris'te iken mollalar sınıfının otoritesinden bahsetmiyordu. Din adamları sınıfına dayalı teokratik bir devletten bahsetmiyordu. Şah'ın zulmüne odaklanmıştı. Kendi adaletlerinden ziyade Sünni dünyanın zulmünden bahsetmeleri gibi! Velayet-i fakih doktrini konusunda mevcut uygulamayla yakından uzaktan alakası olmayan yumuşak ve makbul tezler dile getiriyordu. İslami Hükümet kitabı Irak günlerinin eseri olsa da sonuçta bunun devrim sonucunda uygulama bulacağına dair güçlü bir emare de bulunmuyordu. Devrim



**Sahabe düşmanlığı  
Şiilerin kaypaklığına ve  
ihanetine neden olmuştur.  
Bu da İslam alemini makus  
bir talihe gark etmiştir.**

**Zamanla yabancıların  
yerli işbirlikçileri haline  
gelmişlerdir. Bizanslılarla,  
Portekizlilerle, İngilizlerle  
günümüzde ise herkesle  
İslam alemine karşı  
ittifak kurmuşlardır. Buna  
rağmen tek yönlü olarak  
kendilerinden menkul bir  
biçimde ümmetin sözcüsü  
ve lideri makamındadırlar.**

**Kaypaklıkta sınır  
tanımıyorlar. Temel  
karakterleri kaypaklık,  
seçiyeleri de karaktersizlik  
olmuştur. İran İslam  
alemine verdiği zararları bir  
şekilde Filistin üzerinden  
unutturmak istiyor. Kopan  
bağları Filistin üzerinden  
yeniden kurmak, tamir  
etmek istiyor.**



tamamlandıktan sonra ilk işi devrimi çalmak ve kendisine mal etmek olmuştur. Devrimin diğer ortaklarını ve halkı dışlamıştır. Ötesinde Şah İsmail gibi kanlı bir biçimde tasfiye etmiştir. Şah İsmail ve sonrasında kendilerine ihtiyaç kalmayan devrimci 'Kızılbaşların' tasfiye edilmesi gibi Humeyni de devrime destek olan kesimleri tasfiye etmiştir. Böylece velayet-i fakih namıyla kendi diktatörlüğünü kurmuştur.

Potansiyel olarak bölgesel özellikle ve nitelikte bir diktatörlük rejimi kurmuştur. Bu yüzden de önce Şah'ın pençesinden kurtarmak için zor zamanda kendisine ayetullahlık payesi veren Azeri Ayetullah Şeriatmedari ve sonrasında ise Ayetullah Muntazari gibi yardımcılarıyla ya da veliahtlarıyla ters düştü. Tasfiyeye önce velinimetlerinden başlamıştır. Humeyni'nin başlattığı çığır Hamaney devam ettirmiş ve kendisini veliyi fakih makamna getiren Ayetullah

**Hamaney****Humeyni**

Rafsancani'yi tasfiye etmiştir! Burhan değil ruhban yani teokrasi rejimi kurdu. İslami değil din adamları sınıfına dayanan sınıfsal teokratik bir rejim kurdu. Böylece seleflerinin yanlışlarını tekrarladı ve İran'ı yeniden ortaçağa, skolastik döneme döndürdü. Bütün kesimleri içine alacak fazilet rejimi ve İslam hukuk rejimi kuracağı yerde din adamları üzerine inşa edilen yeni bir otoriter rejim kurmuş oldu. Bu ise sadece İran'ı değil bölgeyi de kavurmuş ve ateş hattına itmiştir.

Suudi Arabistanlı düşünür ve el Hayat gazetesi yazarlarından Halit Dehil İran'ın direniş eksenini adıyla temelsiz veya hayali bir hat ve eksen kurduğunu ifade etmektedir. 2006 yılında Hizbullah'ın kazara İsrail ile kapışmasını mübalağa ile birlikte direniş olarak pazarladılar. İran'ın kullandığı bütün kavramlar çalıntıdır. Bunlar üzerinden ümmetin gözünü boyamak ve kendisine bağlamak ve mezhebini yaymak istemektedir. Kur'an kaynaklı olan Hizbullah suistimal edilen kavramlardan birisidir. Hizbullah manevi ve soyut bir kavram olmakla birlikte İran bunu kendi üzerinden somutlaştırmak istemiştir. Kavramı tekeline almış ve Müslümanları tavlama için Lübnan ve Irak'taki bazı gruplara isim olarak vermiştir. Hizbullah bir isim değil sıfattır. Zalimler ve fasıklar Hizbullah mensubu olamazlar. Yoksa işler

iddia üzerinden yürüse Yahudilere de Allah'ın seçtiği ulus ve Allah'ın çocukları dememiz gerekecek! Mesele Yunus'un gönlünden döküldüğü gibidir: "Dervişlik olaydı taç ile hırka; biz dahi alırdık otuza kırka"

Hizbullah olma niteliğini isim değil ameller belirler. İran'ın Hizbullah kavramını kendisine mal etmesi bir kısım lokantaların kendilerine 'cihat köfte salonu' ismi vermelerine benzer. İstismar ve kandırmadan ibarettir. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü de böyle kağıt üzerinde olan ama gerçekte ne olduğu belirsiz bir güçtür. Kudüs'den başka her yere yolu düşmüştür. Tarihin en büyük palavralarından birisidir. Acem palavransa uygundur. Kudüs'ün dışında her yerde vardır. Kudüs adına Esat'ı ve Nuri Maliki gibi mezhep çılgınlarına milis desteği sunmuştur. İran'ın Filistin meselesiyle veya ümmetin ortak davalarıyla uzaktan yakından alakası yoktur. O her vesileyle kendisini merkeze yerleştirmenin hesabında ve derindedir. Ümmetin coğrafyasına hep düşmanları çekmiştir. Irak ve Afganistan işgalinde ABD ile birlikte hareket etmiş ve bu nedenle de özellikle de işgal sonrasında Irak'ta ABD ile ortak olmuştur. El Cezire Kanalı'na yaptığı bir konuşmada işgal valisi Paul Bremer, Irak'ı bin yıllık Sünni tasallutundan kurtarmak için Saddam'a askeri hareket düzenleyerek kenara çektiklerini ve Şiileri öne



**Suudi Arabistanlı düşünür ve el Hayat gazetesi yazarlarından Halit Dehil İran'ın direniş eksenini adıyla temelsiz veya hayali bir hat ve eksen kurduğunu ifade etmektedir. 2006 yılında Hizbullah'ın kazara İsrail ile kapışmasını mübalağa ile birlikte direniş olarak pazarladılar. İran'ın kullandığı bütün kavramlar çalıntıdır. Bunlar üzerinden ümmetin gözünü boyamak ve kendisine bağlamak ve mezhebini yaymak istemektedir.**





## NEDEN HAMAS'IN ZAFERİNE SAHİP ÇIKIYOR?

Bunun temel nedeni Sünni dünya ile tek temas noktası, açık kapısı Filistin meselesinin kalmış olmasıdır. Filistin meselesinde de Hamas ve zaferini kullanarak İslam dünyasının gönlüne ve zihnine girmek istiyor. Abdullah Ferecallah ile Yasir Zeatire adlı yazarların da temas ettikleri gibi Filistin'in dışında İslam dünyasında kaybettiği imajı Filistin üzerinden telafi etmek ve toparlamak istemektedir. Kara para aklama tabirinde olduğu gibi kara imajını ve amellerini Filistin'de aklamak istemektedir. Filistin günahlarının askılığı olmuştur. Bazı Hamas mensuplarının da buna karşılık vermesi sürüye kurt dadandırmak kabilindedir. Adeta Filistin İran'ın bölgesel günahlarının askılığı haline gelmiştir. Bu hususta Hamas kendisini kullandırtmamalıdır. Zira Filistin'de kazandığı itibarla yine başka bölgelerde zulmüne ve mezalimine meşrulaştıracaktır. Eskiden Moskof mezalimi, Bulgar mezalimi gibi deyim ve eserler vardı. Özellikle de Arap Baharı sonrasında İran mezaliminin çetelesi tutulmalıdır. Fatimi veziri Bedr el-Cemali Humeyni ve Hamaney'in seleflerinden birisidir. Fatimi Devletinde vezir olarak güç merkezi haline gelmiş ve fiilen devleti yönetmiştir. Özelliği Haçlılarla Şam'ı paylaşmasıdır. Yani Kasım Süleymani'nin yaptığını Haçlılar döneminde o deruhte etmiştir. Bu itibarla Kasım Süleymani'nin öncüllerindedir. Kudüs 481 hicri yılında onun döneminde düşmüştür. Fatimilere bağlı olan Kudüs onun ihanetleri yüzünden düşmüştür. Hem Rafizi hem de Ermeni asıllıdır. Döneminde vezirlerin çoğunluğu Yahudi kökenlidir. Ortaçağda nekbelerden yani siyasi ve askeri dekadanslardan, felaketlerden birisi Kudüs'ün düşmesi ise (miladi: 1099) ikincisi de 1258 tarihinde Şii Vezir

çıkardıklarını i itiraf etmiştir. Bilhassa Kudüs Güçlerinin maktul komutanı Kasım Süleymani de Suriye'ye Putin'i ve Rus güçlerini davet etmiştir. Böylece Irak'tan sonra Suriye'ye de Rusları celp etmiştir.

Şimdi de ekonomik çöküntü içinde olan İran bölgeye ve ülkesine Çin'i davet etmiştir. Her sömürgeci ve düşman İran üzerinden İslam dünyasına yol bulmuştur. İslam dünyasıyla bir ve beraber olmak yerine onu parçalamak için herkesle ve bütün ümmet düşmanlarıyla işbirliğine gitmiştir. Çünkü kimyası budur ve İslam dünyası noktasında dikotomiktir yani zıtlık üretmektedir. Fıkıh ve akait kitaplarında Sadece Sünniler için 'muhaliflerimiz', 'amme' yani ayak takımı ibare ve ifadesini kullanmaktadır.

### NEDEN HAMAS'IN ZAFERİNE SAHİP ÇIKIYOR?

Bunun temel nedeni Sünni dünya ile tek temas noktası, açık kapısı Filistin meselesinin kalmış olmasıdır. Filistin meselesinde de Hamas ve zaferini kullanarak İslam dünyasının gönlüne ve zihnine girmek istiyor. Abdullah Ferecallah ile Yasir Zeatire adlı yazarların da temas ettikleri gibi Filistin'in dışında İslam dünyasında kaybettiği imajı Filistin üzerinden telafi etmek ve toparlamak istemektedir. Kara para aklama tabirinde olduğu





İbnü'l-Alkemi'nin ihaneti yüzünden Bağdat'ın düşmesi ve bunun sonucu başta halife olmak üzere yüz binlerce müslümanın katledilmesi, öldürülmesi ve ilmi hazinelerinin yok edilmesidir. Sahabe düşmanlığı Şiilerin kaypaklığına ve ihanetine neden olmuştur. Bu da İslam alemini makus bir talihe gark etmiştir. Zamanla yabancıların yerli işbirlikçileri haline gelmişlerdir. Bizanslılarla, Portekizlilerle, İngilizlerle günümüzde ise herkesle İslam alemine karşı ittifak kurmuşlardır. Buna rağmen tek yönlü olarak kendilerinden menkul bir biçimde ümmetin sözcüsü ve lideri makamındadırlar. Kaypaklıkta sınır tanımıyorlar. Temel karakterleri kaypaklık, seciyeleri de karaktersizlik olmuştur. İran İslam alemine verdiği zararları bir şekilde Filistin üzerinden unutturmak istiyor. Kopan bağları Filistin üzerinden yeniden kurmak, tamir etmek istiyor.

### **NEDEN KAİDE İLE İŞBİRLİĞİNİ İTİRAF ETMİYOR, ÖNE ÇIKARMİYOR?**

Sözel olarak İran her fırsatta Kaide ve markasına taarruzda bulunuyor. Sürekli olarak Kaide'yi yeri ve onun yerine model olarak kendisini gösteriyor. Muhammed Hatemi de Taliban modeline karşı kendi 'ilerici İslamcı'

modellerine vurguda bulunmuştu! Bununla birlikte gizli kapaklı bir biçimde Kaide ile işbirliği yapıyor. İran bu hususta kadim Maniheist geleneği yani zındıka anlayışını sürdürüyor. Bu işbirliğini skala biçiminde birkaç surette görmek mümkün. Bunlardan birisi İran ve yandaşları Irak'ta ABD ile işbirliği yaparken diğer elleriyle de Kaide ile ABD'nin hesaplarına çomak sokmak ve ABD karşısında avantaj sağlamak ve mesafe kazanmak istemişlerdir. Bu açıdan İran ve uyduları Irak'ta Kaide'ye silah ve mühimmat araç-gereç temin etmişlerdir. Bir başka işbirliği şekli ise onları İran'da ağırlamak ve gizlemektir. Afganistan ile Irak güzergahı arasında kalan İran Hikmetyar örneğine uygun olarak ideolojik düşmanlarını 'düşmanımın düşmanı dostumdur' yaklaşımıyla topraklarında barındırmış, ağırlamış, onları diğer düşmanlarına karşı kullanmıştır. Bunu dikkatli bir biçimde yapmıştır. Bunun nedeni Kaide imajıyla anılmak istememesidir. Halbuki Hamas İslami direnişin göz bebeği olarak sivrilmiş ve İran Kaide imajından kurtulmak isterken aksine Hamas imajıyla bütünleşmek ve ümmet nezdinde kabulü için ondan yarar sağlamak istemiştir.

Amerikalılar da Kaide-İran işbirliğinin farkına varmıştır. Lakin aralardaki ideolojik husumeti

dikkate alarak meseleyi fazla kurcalamamışlardır. Gider ayak Trump'ın son dışişleri bakanı olan Mike Pompeo meseleyi kurcalamış, gündeme getirmiştir. ABD Dışişleri eski Bakanı Mike Pompeo, el-Kaide'nin İran'da yeni bir ana üs kurduğunu öne sürdü ve bu nedenle ABD'nin örgütle başa çıkmak için daha az seçeneği olduğunu söyledi. Başkan Donald Trump'ın görevinin sona ermesine yalnızca sekiz gün kala konuyla ilgili konuşan Pompeo, istihbarat topluluğu ve Kongre içindeki aksi şüphelere rağmen, İran'ın El Kaide liderlerine sığınak ve gruba destek verdiğini ifade etti. Washington'daki Ulusal Basın Kulübü'nde bir konuşma yapan Pompeo, Ebu Muhammed El Mısri adıyla bilinen El Kaide'nin iki numarası Abdullah Ahmed Abdullah'ın 7 Ağustos 2020'de öldürüldüğünü de doğruladı. New York Times gazetesi 2020 yılının Kasım ayında, Afrika'daki iki ABD büyükelçiliğinin 1998 yılında bombalanmasına yardımcı olmakla suçlanan El Mısri'nin İran'daki İsraili ajanlar tarafından vurulduğunu öne sürmüştü. İran, topraklarında El Kaide "teröristi" olmadığını söyleyerek haberi yalanlamıştı. El Kaide komutanının İran'da bulunmasının bir sürpriz olmadığını Pompeo, "El Mısri'nin İran'daki varlığı bugün burada olmamızın nedenine işaret ediyor. El Kaide'nin yeni bir ana üssü var: İran İslam Cumhuriyeti" dedi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise Pompeo'nun suçlamalarını Twitter'dan yalanladı ve "savaş kışkırtıcı yalanlar" olarak niteledi. ABD Dışişleri Bakanı, Abdurrahman El Mağribi olarak da bilinen İran'daki El Kaide lideri Muhammed Abbatay'ın konumu veya kimliğine dair bilgi sağlayanlara 7 milyon dolara kadar ödül verileceğini de açıkladı.

Bin Ladin'in damadı olan Süleyman Ebul Geyt gibi Kaide unsurları İran'da ağırlanmış ardından Türkiye'ye salıverilmiş bununla da kalınmamış İran tarafından Amerikalı makamlara ihbar edilmişlerdi. Amerikalılar inansalar da inanmasalar da İran'ın davranış modeli budur. Tarih boyunca İranlılarda samimiyetin eserine,





Kemal Hatib



Bessam Cerrar

zerresine, zırnığına rastlanmamıştır. Murat Karayılan'ı yakaladıkları halde Alaeddin Burucerdı gibi yetkililer gözle kaş arasında inkar etmişler, yakalanan kişinin murat'lardan bir murat olduğunu ama Karayılan olmadığını söylemişlerdir.

### **İRAN'IN AZALAN VE DARALAN ROLÜ**

Füze programının geliştirilmesinde ve yapımında Yaser Zeatire'nin de temas ettiği gibi İran'ın rolü abartılmıştır. Mısır'da Abdulfettah Sisi'nin iktidara gelişiyle birlikte yerli üretime ağırlık verilmiştir. Zira Mısır rejimi Refah Sınır Kapısı veya tüneller üzerinden ve aracılığıyla sağlanan teknolojik imkanlara ket vurmuş ve tamamen engellemiştir. Bu nedenle de Sisi iktidarı döneminde İran'dan hatırı sayılır bir malzeme tedariki veya know how yani bilgi beceri tedariki temin edilememiştir. Sonra füze ve silah yapımında Hamas çeşitliliğe gitmiştir. Mali kaynaklar olarak Katar'dan yararlandığı gibi aynı zamanda teknik anlamda Sudan gibi

ülkelerden de yararlanmıştır. İran tek kaynak değildir. İran ise Hamas'ın ve Filistinlilerin zaferi üzerine çöreklenmek ve çökmek istiyor. İslam alemine kendisini pazarlamak için buna ihtiyacı var. Bu konuda ilkeler yerine maslahatı öne çıkaran bazı Hamas mensuplarının da elbette kabahati var. İran muhabbeti ümmeti Filistin davasına yabancılaştırıyor. İran'a gelişigüzel teşekkürler ümmeti ve Suriyeli mazlumları kızdırmaktadır. İran'ın bölgesel acentalarına karşı da tutum bundan farklı değildir. Sözgelimi Yemen'in başkenti Sanaa'da Hamas Temsilcisi Muaz Ebu Şimale, Husi Temsilcisi Muhammed Ali Husi ile görüşerek ondan hareketin zırhını (ödülünü) almıştır. Bu da Hamas'ı sevenleri kızdırmış ve üzmüştür. Hamas konuyla ilgili özür dilese de bu örneklerin artması Hamas karşısında soru ziyaretlerini artırmaktadır. İlkesiz zaferdense ilkeli hezimet yeğdir. Elbette ilkeli zafer her ikisinden de iyidir. Hamas artık tarafını seçmek zorundadır. İran ve acentalarının meşruiyet aracı olarak kalamaz.



**Filistinliler arasında en ilkeli tutum takınan Raid Salah ile birlikte yardımcısı Kemal Hatip'tir. Eski bir Hamas mensubu olan ve Merci'z-Zuhur sürgünleri arasında bulunan Bessam Nihat Cerrar da İran'ın İsrail'in yedeği olduğunu ifade etmektedir. Bessam Nihad Cerrar'a göre İran bölgede İsrail'in paralelidir. İkinci İsrail'dir. Kuveytli düşünür Abdullah Fehd Nefisi bölgede paralel İsrail'lerden bahsetmektedir. Bunlardan birisi Birleşik Arap Emirlikleridir. Bessam Nihad Cerrar'a göre ise İran İsrail'in yedeğidir. Humeyni ve rejimi İslam'ın iç düşmandır.**

Seçimini yapmalıdır.

Bu hususta Filistinliler arasında en ilkeli tutum takınan Raid Salah ile birlikte yardımcısı Kemal Hatip'tir. Eski bir Hamas mensubu olan ve Merci'z-Zuhur sürgünleri arasında bulunan Bessam Nihat Cerrar da İran'ın İsrail'in yedeği olduğunu ifade etmektedir. Bessam Nihad Cerrar'a göre İran bölgede İsrail'in paralelidir. İkinci İsrail'dir. Kuveytli düşünür Abdullah Fehd Nefisi bölgede paralel İsrail'lerden bahsetmektedir. Bunlardan birisi Birleşik Arap Emirlikleridir. Bessam Nihad Cerrar'a göre ise İran İsrail'in yedeğidir. Humeyni ve rejimi İslam'ın iç düşmandır.



# İnkâr Kuyularına Atılan Yûsuf'lara: ÂGAH OLUN! CENNETİNİZİ ÇALMASINLAR

Devlet-i Aliyye'nin inhitât yıllarında takvimler 1800'lü yılların ikinci yarısını gösterirken ticâret ve san'at neredeyse tamamen gayr-ı Müslimlerin eline geçmişti. Aksaray civârında oturan ve Dâire-i Askeriyye'de ruznâmecî/muhâsebecî olarak çalışan Yûsuf Ziyâ Bey adında dertli bir adam her gün işine giderken Kapalıçarşı civârında çalıştıkları dükkânların açılış saatini kahvehane önlerinde boş boş oturarak bekleyen esnaf çıraklarını görünce çok üzüldü. Daha sonra Paşa olan Yûsuf Ziyâ Bey bu konuda neler yapılabileceğini dostları Gazi Ahmed Muhtar Paşa (sadrizam), Vidinli Tevfik Paşa, Ali Nakî Efendi ile istişâre ederek "zorunlu sebeplere dayanarak vaktiyle okuyup yazmaya muvaffak olamayan her sınıf müslüman ahâliye dinî akîdeleri ta'lîm ile az vakitte mektub, sened ve sâir evrâkı kıraat ve tahrîr edecek mertebe liyâkat tahsili" niyetiyle bir dernek kurmaya karar verdiler. 30 Mart 1864 tarihinde "Cem'iyet-i Tedrîsiyye-i İslâmiyye" adıyla kurulan bu dernek ilk iş olarak Yûsuf Ziyâ Paşa'nın şahsî imkânlarıyla ta'mîr edilen, Beyazıt'ta Simkeşhâne'deki Vâlîde Emetullah Kadın Mektebi'nde bir çıraklık kursu açtı. Büyük bir hüsn-ü teveccühe mazhâr olan bu kurs yetersiz kalınca şubeleri açıldı ve böylece bugün "Çıraklık Eğitim Merkezleri" ve "Halk Eğitim Merkezleri" olarak bilinen müesseselerin de ilk temeli atılmış oldu.

**Sâhi şefkat yuvamıza ne oldu, Dârüşşafakati'l-İslâmiyye'miz kimlerin eline geçti? Seni de senin gibi ümmetin Yûsuf'larını da kimler "millî eğitim!" adı altında kuyulara atıyor? Ümitlerimizi, Yûsuf'larımızı kuyulardan kurtaracak birileri yok mu? Yollarınızı gözetleyen Yakûbların gözlerinde artık yaş kalmadı. Dön gel artık Yûsufum! Âgah ol da, cennetini çalmasınlar!" demek isterdim.**



## **Dârüşşafakati'l-İslâmiyye**

Cem'iyet-i Tedrîsiyye-i İslâmiyye üyeleri bu minvâl üzere ibtidâi seviyesinde düzenli bir okul açmayı plânlarlarken Paris sefâreti esnâsında görmüş olduğu asker yetimlerinin eğitildiği Prytanée Militaire de la Flèche'den etkilenip İstanbul'a dönünce cemiyete katılan Sakızlı Ahmed Esad Paşa'nın tavsiyesiyle yetimlere mahsûs "Dârüşşafakati'l-İslâmiyye" adıyla bir mektep kurmaya karar verdiler. Mektebin, İstanbul'un en havadar yeri sayılan Sultan Selim ile Fâtih camileri arasında, Haliç ve Boğaz girişine hâkim bir tepe üzerinde inşa edilmesine karar verdiler. Arsa bedeli bizzat Sultan Abdülaziz tarafından verilen binanın planları, Dolmabahçe Sarayı'nın da mi'mârı olan Ohannes Balyan Kalfâ'ya özel olarak yaptırıldı. 16 Ağustos 1868 başlayan inşaat, 28 Haziran 1873 sona erdi ve aynı yıl öğretime başlandı.

Böylece millî bir damar açılarak Âlem-i İslâm'ın çocukları nitelikli bir eğitim alma konusunda ancak seçkin ve zengin âile mensuplarının yararlanabildiği, Fransız kültürü etkisindeki Mekteb-i Sultânî/Galatasaray Lisesi ve Amerikan kültürünü yaymak üzere kurulan Robert Koleji'ne mahkûm olmaksızın kurtuldular.

Cumhuriyetle birlikte İslâm sadece anayasadan değil hayatın her şu'besinden çıkarılıp vicdanlara hapsedildi. Yaşanan bu süreçle Osmanlıyla bu topraklara vurulan İslâm mührünün izleri silinirken Dârüşşafakati'l-İslâmiyye'de payına düşeni aldı ve adı Dârüşşafaka oldu.

## **Yine Yûsuf Kuyuda!**

Yûsuf çok zekî bir çocuktur. Küçük yaşta babasını amansız bir hastalıktan kaybetmişti. İlkokulu mahalle mektebinde okurken zekâsıyla temâyüz etmiş hemen hocalarının dikkatini çekmişti. İlkokul öğretmenin tavsiyesiyle Dârüşşafaka'nın imtihanlarına girdi ve başarılı oldu. Artık küçük Yûsuf iyi bir eğitim hayâliyle sevincinden uçu-

yordu. İlgililer nihâyet geldiler; Yûsuf'un âilesiyle tanıştılar. Kendilerini tercih ederlerse çocuklarını burslu ve yatılı olarak okutacaklarını, artık çocuklarının kendilerine hiçbir mâli külfeti olmayacağını söylediler. Babanın vefâtıyla zâten ekonomik zorluklar yaşayan âile bu teklifi hiç düşünmeden sevinçle kabûl etti ve kendilerine uzatılan evrâkı hemen imzaladılar. Zamanla Yûsuf öğretmenlerini de okulunu da arkadaşlarını da çok sevmiş, gurbete de alışmıştı. Tatillerde âilesinin yanına geliyor özlem gideriyordu. Fakat ters giden bir şeyler vardı sanki. Yûsuf annesinin, kızkardeşlerinin kılık kıyâfetini, giydiği çarşafı sorgulamaya başlamıştı. Zaman içerisinde bu yabancılaşmanın istihzâya dönüşmesi âileyi ciddi endişelere sevk etti. Çocuklarını kaybetmektense okuldan almaya karar verdiler fakat ilgililer kendilerine imzalamış oldukları evraka göre eğitimini tamamlamadan çocuklarını almak istediklerinde her yıl için ciddi bir tazmînât ödemek zorunda kalacaklarını ifâde ettiler. Zâten zor geçen âilenin böyle yüklü bir tazmînâtı ödemeye ne imkân ne de tâkati vardı. Babalarının vefâtıyla denize düşen âile elini uzatmış fakat kolunu kaptırmıştı. Çâreler aradılar fakat nâfile; geleceğe dâir umutlarının, evlâdının bir sabun gibi ellerinin arasından kayıp gitmesini seyretmekten başka yapabilecekleri bir şey yoktu. Yûsuf evvelâ deizmanın sonra da ateizmanın bataklıklarına savrulmuştu.

## **Çâresiz Âile**

Artık liseyi de bitirmiş Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden birini kazanmıştı. Her gün kendisini o bataklıktan çıkarmak için âilesi tarafından uzatılan elleri cevaplayamadıkları yeni yeni sorularla reddediyordu. En son dillendirdiği sorusuna bir cevâb bulabilmek ümidiyle her hâlimden çâresiz kaldığı anlaşılan, dokunsan ağlamak üzere olan bir ses aradı beni. Hocam "Çocuk yaşta ölenlerin direkt cennete gitmesi, sınava



Ahmed Esad Paşa

tâbi tutulanların cehenneme gitmesi haksızlık değil mi? Cehenneme giden "Ben senin kulun değil miyim, beni de çocukken öldürseydin, ben de cennete gitseydim." diyemez mi?" şeklinde bir soru soruyor. "Biz cevâb vermektan âciz kaldık, acaba sizi arasa cevâb verir misiniz?" diye sorunca "Hay, hay; dilimiz döndüğünce anlatırız inşallah." dedim. Fakat o günden beridir henüz arayan olmadı.

## **Yûsuf'un Gıyâbında**

Fakat eğer arayacak olsaydı Yûsufumuza: "Kâinâtın sahibinin mutlak adâlet sâhibi olduğunu unutma. O bu dünyâda kullarına zulmetmediği gibi elbette âhirette de zulmetmeyecektir. Yeryüzünde gördüğün merhamet nâmına kalbini ısıtan ne varsa hepsi Erhamu'r-Rahimîn'in yüze taksîm ettiği merhâmetinin sâdece bir cüzünün eseri olduğuna ve doksan dokuzluk cüzünü katında saklı tuttuğuna göre<sup>1</sup> nasıl kendi yarattığı kullarına zulmedebilir ki? Bir düşünsene yavrusunun dünyâya gelmesine sâdece vesîle olan ebeveyn gerektiğinde onun için fedây-ı cân edecek kadar onu seviyorsa acaba onu yoktan var eden Âlemlerin Rabbi ne kadar seviyordur; hiç ona zulmedebilir mi?

1 Buhârî, Edeb 19.



## Allah Teâla'dan Daha Merhâmetli Kim Olabilir?

Evet, ulemâ arasında görüş farklılıkları olmakla birlikte cumhûra göre çocuk yaşta ölenler günahsız oldukları için cennete gideceklerdir. Bu Allah Azze ve Celle'nin rahmet ve adaletinin bir gereğidir. Bâliğ olduktan sonra ölenler ise îmân ve amellerine göre cennet veya cehenneme gideceklerdir. Bu durum da yine O'nun rahmet ve adâletinin bir gereğidir. Siz de takdîr edersiniz ki bir hırsıza, bir kâtile acıyıp cezâ vermemek mazlûma ihânet olur ve cemiyette kaos meydana getirir.

Meselâ büyük bir holdingde satın alma müdürü olarak çalıştığını düşün. Ticâreti çok iyi bilen holding sâhibi sana yüklü bir miktarda sermâye emânet ederek tesbît etmiş olduğu kurallar çerçevesinde ticâret yapmanızı istese fakat siz o kuralları göz ardı edip kendi heva-i hevesinize göre ticâret yapıp size verilen sermâyeyi zâyî etseniz bunun hesabını size soran patronunuza zâlim diyebilir misiniz? Elbette diyemezsiniz. Nasıl ki holdingde verilen tâlîmâtlar doğrultusunda çalışan birinin başarılı olduğunda işinde yükselerek taltif edilmesi, tâlîmâtlara uymayanların ise cezalandırılması tabii ise kendisine emânet edilen ömür

sermâyesini iyi değerlendirenlerin âhîrette mükafaat görmesi, yanlış yerlerde değerlendirenlerin ise cezâ görmesi de tabiidir.

### Peygamber Buyurdu ki;

Unutmamak gerekir ki küçük bir esnafın kazancı ile büyük bir şirketin, holdingin kazancı aynı olmaz. Küçük bir esnafın getirisi küçük olduğu gibi götürüsü de küçük olurken büyük bir şirketin, bir holdingin getirisi de büyük olduğu gibi götürüsü de büyük olur. İşte bu dünyâda elde edilen kazançlar nasıl bir birinden farklıysa Cennet makamları da bir birinden oldukça farklıdır. Nitekim Ebû Saîd el-Hudrî (r.a)'dan rivâyet edildiğine göre Kâinâtın Efendisi şöyle buyurmuştur: "Cennetlikler, kendilerinden yüksekteki köşklere oturanları, aralarındaki derece farkı sebebiyle, sizin sabaha karşı doğu veya batı tarafında, gökyüzünün uzak bir noktasında batmak üzere olan parlak ve iri bir yıldızı gördüğünüz gibi göreceklerdir." Bunun üzerine ashâb-ı kirâm: "Yâ Rasûlallah! O yerler, peygamberlere ait ve başkalarının ulaşamayacağı köşkler olmalıdır, dediler. Bunun üzerine Peygamber-i Ekber şöyle buyurdu: "Evet, öyledir. Canımı kudretiyle elin-

de tutan Allah Azze ve Celle'ye yemin ederim ki, o yerler, Allah'a iman edip peygamberlere bütün benlikleriyle inanan kimselerin de yurtlarıdır."<sup>2</sup>

### Hız. Talhâ'nın Rüyâsı

Bu hâdis-i şeriften de anlıyoruz ki bir vakit fazla namaz kılan bir insanın cennetteki makâmı ile eksik kılan insanın cennetteki makâmı aynı olmayacaktır. Aynı şekilde bir günâhtan sakınan insan ile sakınmayan insan arasında da çok farklar olacaktır. Nitekim Ebû Hureyre (r.a) anlatıyor: Rasûlullâh'ın sağlığında Kudâa kabîlesinin Belîyy boyuna mensup iki zât birlikte İslâm'a girmişlerdi. Bilâhare birisi şehîd düşmüş, diğeri de bir sene daha yaşayıp öyle ölmüştü. Talha bin Ubeydullah: "Rüyâmda, bir sene sonra vefât edenin şehîd düşenden daha önce cennete girdiğini gördüm ve hayret ettim, diye anlattı. Sabah olunca Talhâ'nın bu rüyâsı ben veya bir başkası tarafından Kâinâtın Efendisi'ne anlatılınca: "O, şehîd olandan sonra ramazan orucunu tutmadı mı, bir senede altı bin şu kadar rek'at namaz kılmadı mı? (O halde ikisi arasında bu kadar fark olacak!" buyurdu.<sup>3</sup>

### Ömrü Zâyî Edenle Etmeyen Bir Olur mu?

O hâlde kendilerine verilen ömür sermâyesini doğru yerde kullanan bir kişi ile çocuk yaşta ölen insanın cennetteki makamları bir olmayacaktır. Hattâ henüz mükellef olmasa da bulûğ çağına ermeden ibâdet eden bir çocukla, ibâdet etmeyen bir çocuk arasında dahi farklar olacaktır. Mâdem ki Allah Azze ve Celle bu kuluna namaz ve sâlih amel işleyebilecek zaman vermiştir. Bu zamanı doğru yerde kullanıp cennetin yüksek makamlarını kazanma imkânı verilen insan, bu fırsatı değerlendiremeyip yanlış yerde kullanmışsa artık "Neden beni cezalandırıyorsun? Neden çocuk yaşta öldürmedin?" demeye hakkı olmaması gerekir.

2 Buhârî, Bed'ü'l-halk 8; Müslim, Cennet 11.

3 Ahmed bin Hanbel, Müsned, II, 333.





## Allah Azze ve Celle Her Şeyi Bilendir

Ayrıca şunu da unutmamak gerekir ki günlük hayatımızda çok iyi tanıdığımızı zannettiğimiz birisinin gerçek yüzüne şahid olduğumuzda hayâl kırıklığı yaşayıp “Meğer onu bu güne kadar yeterince tanıyamamışım.” dediğimiz çok olmuştur. Böyle bir sürprizle karşılaşmak kişilerin iç dünyasına vâkıf olamayan biz insanlar için gâyet tabiidir. Fakat kişinin yaptıklarını da, yapacaklarını da<sup>4</sup>, gizlediklerini de açıkladıklarını da bilen<sup>5</sup> Kâinatın Sâhibi'nin katında böyle bir sürprize yer yoktur. O cennetine oraya lâyık olmayan birini, bir kâfiri, bir müşriği koymaz.<sup>6</sup> Eğer kişi oraya lâyık değilse Âlemlerin Rabbi zaman verir; imhâl eder fakat asla ihmâl etmez.<sup>7</sup> Onun içindeki pisliği bir gün mutlaka fâş eder; böylece insanlarda onun gerçek yüzünü tanır, nasıl biri olduğunu anlarlar. Nitekim Şeytân Aleyhilla'nenin kendini beğenmiş mütekebbir bir varlık olduğunu secde emrine kadar Allah Azze ve Celle'den başka kimse bilmiyor, bu yüzden onu cennetlik birisi olarak zannediyordu. Ne zaman ki Kâinatın Sâhibi Hz Âdem'e secde etmesini emretti o zaman herkes Azâzîl'in cenneti hak etmeyen bir iblîs olduğunu anladı. Âlemlerin Rabbi onun ruhunu secde emrinden önce kabzetseydi cenneti hak etmeyen bir pislik cennete girmiş olacaktı ki “el-Adl” sıfatının sâhibi olan Allah Azze ve Celle böyle bir noksanlıktan münezzehtir.

## Yûsuf'ların Yeri Salihler Halkasıdır

Hem unutma Yûsuf kardeşim لكل انسان نصيب من اسمه / her insanın isminden bir nasibi vardır.' Senin nasibine de Yûsuf (a.s) gibi kardeşleri tarafından kuyuya atılmak düştü. Eğer seni o ateizmanın kuyusundan çıkarmak için sarkıtılan ipe

4 Bakara, 2/255.

5 Nahl, 16/23.

6 Nisâ, 4/14; Ra'd, 13/35.

7 Âl-i İmran, 3/178.



bir gün el verecek olursan Mısır'a sultân olan Yûsuf (a.s) gibi sen de gönül saraylarının sultanı olursun. Hem bak âlemlerin Rabbi Kerîm Kitâbında Mûsâ (a.s) ile Hızır (a.s) kıssasından bahsederken senin gibi yetimlerin lütfâ mazhâr olmalarını وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا buyurarak<sup>8</sup> babalarının sâlih olmasıyla ta'lîl ediyor. Senin genç sayılabilecek bir yaşta rahmet-i rahmana kavuşan baban da tanıyanların hüsn-ü şehdetiyle bir vakit namazı dahi kazaya bırakmamış, sâhibu't-tertîb olan sâlih bir kardeşimizdi. Babalarının sâlih amellerinin bereketiyle Kehf Süresi'nde bahsedilen yetimlerin hazînelerinin gasp edilmesine Hızır (a.s) vasıtasıyla müdâhâle edip müsaade etmeyen Kâinatın Sâhibi yine birilerini vâsita yaparak senin de Cennetinin gasp edilmesine müsaade etmeyecektir inşaallah.

Sâhi şefkat yuvamıza ne oldu, Dâr-ürüşşafakati'l-İslâmiyye'miz kimlerin eline geçti? Seni de senin gibi ümmetin Yûsuf'larını da kimler “millî eğitim” adı altında kuyulara atıyor? Ümitlerimizi, Yûsuf'larımızı kuyulardan kurtaracak birileri yok mu? Yollarınızı gözetleyen Yakûbların gözlerinde artık yaş kalmadı. Dön gel artık Yûsufum! Âgah ol da, cennetini çalmasınlar!” demek isterdim.

8 Kehf, 18/82.



**Unutma Yûsuf kardeşim!**  
**Her insanın isminden bir nasibi vardır.'**  
**Senin nasibine de Yûsuf (a.s) gibi kardeşleri tarafından kuyuya atılmak düştü. Eğer seni o ateizmanın kuyusundan çıkarmak için sarkıtılan ipe bir gün el verecek olursan Mısır'a sultan olan Yûsuf (a.s) gibi sen de gönül saraylarının sultanı olursun.**



## BAŞLIĞINDAN KORKULAN BİR YAZI

Bu aralar herkes aynı şeyi söylüyor dost meclislerinde, toplantılarda. Geçen bir imam arkadaş kızını anlattı bu dertten muzdarip. İki anne bir araya gelince fiskos yaparken bu dertten söz ediyor ama ne bir üniversite ne bir enstitü ne de anlı şanlı bir akademisyen bu konuya girmiyor, giremiyor.

Hani bir söz var ya “söylesem tesiri yok sussam gönül razı değil”; biraz bu modda işin farkında olanlar. Ama bildiğini söylemeyen dilsiz şeytandır dustürü bizim için önemli. Onun için birkaç tvde konuştuktan sonra bir de yazayım dedim mevzuyu. Neticede hiçbir şey yapmayan hata da yapmaz.

Manşet yapan gazete linç ediliyor, konuşan akademisyen itibar suikastına uğruyor, iki kelime eden yazar ve araştırmacı ailesine kadar tehdit ediliyor. Kimler yapıyor bunu diye sorarsanız ortada organize bir grup veya suç örgütü yok gibi görünse de sistem bu şekilde çalışıyor. Kısacası dokunan yanıyor.

Bir zamanlar hey on beşli veya sarı gelin türküleri dinleyen, 70-90lı yıllarda Orhan ve Müslüm baba takılan, iki binli yıllarda

pop dinleyen gencimiz şu anda popun başına küçük bir harf eklemiş vaziyette. Asla isim vermeyeceğim çünkü yapacak çok işim var bir de elin ergeniyle uğraşamam onunla babası uğraşsın. Ama sizlere birçok ipucu vererek tıpkısının aynısını tarif edeceğim. Sonra da sizlerden dua bekleyeceğim yine de başıma bir şeyler geleceği kesin.

Aslında olay; yeni bir insan tanımı yapmak, fitratı değiştirmek ve aileyi bitirmek. Queer, tuhaf biçimsiz bir cinsiyet, ara bir form, üçüncü cinsiyet ve cinsiyetsiz-akışkan bir cinsel kimlik şeması oluşturmak. Böylece nesli ve nefsi fesat etmek.

Bundan kimse muaf değil herkesin evinde ve sülalesinde olabilir.

Bir sapık tarikat usulüyle çalışıyor sistem. Ezoterik bir yapı, girdin mi çıkamazsın, ailen de, vatanın da, milletin de bu yapı olur, müzik bahane. Bu yüzden belli bir süre sonra ulusal güvenlik meselesi olacaklarını düşünüyorum. Asla isim vermeyeceğim herkes çevresine bakarsa ne demek istediğimi anlayacak. Bu kadarını da yapın bi zahmet.

Ne diyor siyonizmin kurucusu Ema-



nual Karasu “ERKEK BOZULURSA AİLE, KADIN BOZULURSA ULUS DAĞILIR.” Bu sözü hepimiz baş köşeye asmalıyız. Plan yine genç kızların üzerine.

Müziği dinleyenlerin yüzde 90’ı 10-20 yaş arasındaki kızlar. Özellikle ilerleyen yaşlardaki taraftarlar artık evliliğe sıcak bakmadıklarını ve bu grupların yaşadıkları ülkeye gitmek ve orada yaşamak istediklerini söylüyor.” Türkçesi; sahnenin ötesinde demek. Üç harften oluşuyor, peki o zaman soru şu: sahne neresi? ötesi neresi?.

Mevcut taraftarlar asla dönmezler yollarından, boşa uğraşmayın! Sadece yeni çocukları kaptırmayın. Kendilerine de tapılası sevimli karakterler denmesini tercih ediyorlar. Ülkemizde tahminen 50bin civarında fanları var ama kendilerine fan demiyorlar ne hikmetse başka bir terim bulmuşlar. Fan yetersiz kalıyor onların hayranlıklarını ifade etmek için.



Milyonlarca kişiye aynı anda on-line konser verebiliyorlar ama konser bahane çünkü müzikal kalitenin olmadığını ve sadece sahne şovu olduğunu ve bu şovun da çoğunlukla eşcinsel figürler içerdiğini söylüyor müzik otoriteleri. Ama yine de en ünlü dünya müzik ödüllerini alıyorlar.

Hayran kitleleri neden ergen biliyor musunuz? Çünkü bu yaşlar “CİNSEL KİMLİK SORGULAMASININ” YAPILDIĞI YAŞLAR .... Dünya sağlık örgütü neden bir müzik grubuna teşekkür eder, neden Times dergisi geleceğin liderleri diye kapak yapar bunları, 'UNICEF' neden destekler. Bunları ben sorarım cevabını herkes kendisi versin.

Ama asıl soru şu: Neden başkaları için yaşar bir grup, çok hayırsever ve hümanist olduğu için mi. Taraftarlarına sorarsanız doğru cevap bu. Yani taraftarları için kendilerini feda ediyorlar. Çok hayvansever, yardımsever ve sempatikler evet doğru. Ama bir ergenin ailesini bile terk ederek bir gruba bağlanabilmesi için ön koşul zaten benimsemesidir. Bunu da onun gönlüne girerek yaparsınız.

Neden malum ülkeden seçilir bu gruplar? sorusuna çok ilginç cevabım var ama gizli bu cevap belki de benimle beraber kalır. Bu gruplar sistemin kölesi her anları kontratlarla belirlenmiş. Aslında onlara da yazık. Sistemin kölesi olan müzisyenler kendilerine ne denirse yapmak zorunda olan ağır ve sözleşmelerin altında ezilmiş gençler. İntihar edenleri çok, bu intiharların altında sektörün acımasızlığı yatıyor. Çocukları küçük yaştan itibaren çok güçlü lobilerin ele alıp bir kukla haline getirip, üzerlerinden gençlere, çocuklara belirli şeyleri dikte etmeye çalıştığı gibi söylemler söz konusu.

Adeta bir dini inanç grubu hareket ediyorlar, bu grup üyelerinin aşık olmaları, madde kullanmaları yasak, taraftarları için devamlı kusursuz bir vücutları olmalı, mesela fazla yemeleleri ve aileleri ile görüşmeleri çok zor ve evlilik yasak.

Tüm üyeler bazen pembe bazen siyah giyerek renklerin cinsiyetle ilişkisini ortadan kaldırmaya özel çaba gösteriyorlar. Diğer bir amaç; giyim tarzlarıyla, tavırlarıyla gençlerin bilinçaltında cinsiyetsizlik kavramının hoş



**Ama asıl soru şu: Neden başkaları için yaşar bir grup, çok hayırsever ve hümanist olduğu için mi. Taraftarlarına sorarsanız doğru cevap bu. Yani taraftarları için kendilerini feda ediyorlar. Çok hayvan sever, yardımsever ve sempatikler evet doğru. Ama bir ergenin ailesini bile terk ederek bir gruba bağlanabilmesi için ön koşul zaten benimsemesidir. Bunu da onun gönlüne girerek yaparsınız.**





ve iyi olduğunun yerleştirmek. Erkek olduklarını iddia etseler de aşırı renkli ve parlak giyimleri, aşırı makyajlı ve kusursuz yüzleri ile arada bir cinsiyet gibi görünüyorlar. Grupların üyeleri birbirlerine karşı son derece müstehcen hareketlerde bulunuyor ve bunlar gençleri etkiliyor. Birbirlerinin mahrem bölgelerini tuttıkları ve okşadıkları çok sayıda videoları var internette.

Birçok büyük örgütlerin yapamayacağı şekilde kendi aralarında yardım toplama faaliyetleri de yürütüyorlar. Siyahilere karşı haksızlık oluşumlarına 1 milyon dolar bağışlamışlar. Arkasından fanları kendi arasında 1 milyon dolar toplamış, bağışlamış. Taraftarlar bir arada sürü şeklinde yaşayarak ve sürekli platformlarda birbirlerine destek olarak kendilerini güçlü hissediyorlar ancak tek başlarına kaldıklarında son derece çaresiz ve aciz hissediyorlar kendilerini.

Grupların üyeleri taraftarlarına cinsiyetsizlik öneriyor ve kendilerine ciddi bir sadakat istiyorlar. Gençlerdeki idealist duyguları bu dayanışma duygusu içinde etkiliyorlar. Kesinlikle gençlerde aile ve toplumundan bağım-

sız bir alt kültür oluşturmayı başarmış durumdalar. Taraftarlarına sürekli nar-sisizm pompalıyorlar, onlara çoğunun ailesinde duyamadığı “siz değerlisiniz, kendinizi sevin, insanların size bir şeyler dikte etmesine müsaade etmeyin” gibi mottolar öneriyorlar. Böylece taraftarlar, kendi hayatlarına müdahale edilmesine şiddetle karşı çıkıyorlar. Gerekirse ailelerini terk eder ama bu grupları terk etmez bu çocuklar.

Ağızlarında ortak bir ifade var: Bu müziği bizden alırsanız hayatlarımıza son veririz. İlk başta yapay bir sosyal medya kabarcığı ile taraftarlar genişlemiş olsa da şu anda ciddi bir oranı organik bu taraftarların. Gençler din, kültür ve medeniyeti aileyi bir kenara bırakmış ve bizi ayakta tutan şey bu müzik grupları diyebiliyorlar.

Kendi ülkelerinden beş on şehir sayamayan bu taraftarlar, müzik gruplarının ülkelerindeki tüm şehirleri ezbere biliyorlar. Gençler bilinçsiz, sadece kendilerine empoze edilen şeyleri dinledikleri ve yaptıkları için değişime son derece kapalılar. Özellikle taraftarlar cinsiyet rolleri konusunda bu müzik gruplarını son derece ilham verici buluyorlar: Taraftarlara göre bu müzik grupları kadın erkek arasındaki farkı kapatıyor ve bu çok önemli bir şey hümanizm açısından.

Hepsi aynı şeyi düşünüyor, sosyal medya hesaplarında profilleri benzer, aynı şeye inanıyor, son derece homojen bir sosyal grup haline gelmişler. Kör bir bağlılık ve itaat var bu son derece hümanist ve hayvansever-hayırsever grupların taraftarlarında. Aynen grup üyeleri gibi.

Grup üyeleri taraftarlarını çok seviyorlar, onları korumak için sosyal medyada örgütleniyorlar. Bu tür bir bağlılığın nasıl sağlandığı ise ayrı bir soru işareti. Herhalde tek bağ müzik değil bu bağlılığı sağlayan. Bu grupları, diğerlerinden ayıran nokta hayranlarla kurulan ilişkinin sadece müzik üzerinden olmaması. Hayranlarına sürekli mektuplar gönderiyor, online olarak

bunları yayınlıyorlar. Sürekli yardım kampanyaları ile bu bağı canlı tutuyorlar.

Bir yanda otoriter, ilgisiz veya aşırı koruyucu ebeveynler öte yanda hayvan sever, kültürsüz, dinsiz, değersiz ve global medeniyeti, evrensel ilkeleri öneren gruplar. Kim kazanır sizce bu savaşı? Ne demiş İbn Haldun: “Çocuk beyni değirmen taşı gibidir, içine ne koyarsanız onu öğütür, hiç bir şey koymazsanız kendi kendini.” Bu söz bu çağda her şeyi açıklıyor. Ateş herkesin evinde kimse kendini beri’ kılmasın.

Gerekli sosyal ve yasal önlemler alınmazsa gelecek 10 yılın sorusu “Baba ben kız olmak istiyorum” veya “anne ben erkek olmak istiyorum” olabilecektir.



**Bir yanda otoriter, ilgisiz veya aşırı koruyucu ebeveynler öte yanda hayvan sever, kültürsüz, dinsiz, değersiz ve global medeniyeti, evrensel ilkeleri öneren gruplar. Kim kazanır sizce bu savaşı? Ne demiş İbn Haldun: “Çocuk beyni değirmen taşı gibidir, içine ne koyarsanız onu öğütür, hiç bir şey koymazsanız kendi kendini.” Bu söz bu çağda her şeyi açıklıyor. Ateş herkesin evinde kimse kendini beri’ kılmasın.**



# YAHUDİ İLE SAVAŞ OLACAK MI?

Benî İsrâil, Allah Teala'nın kendilerine çok büyük nimetler vermiş olduğu bir topluluk<sup>1</sup> olmakla meşhur olduğu gibi bir o kadar da nankörlükle iştihar etmiş bir millettir.<sup>2</sup> Kendilerine gönderilen peygamberleri dahi şehid etme cürret-kârlığında bulunan benî İsrâil<sup>3</sup> M.Ö 600 yılı civarında Buhtunnasır tarafından katledilip buldukları şehir olan Kudüs yağmalanmış ve tahrip edilmiştir. Dağılan birliklerini 5-6 asırda toplama-yı başardılar. Ta ki İsâ Aleyhisselam'ın çıkış zamanından 50-100 yıl kadar sonra tekrar Romalılar tarafından birlikleri dağıtıldı ve devletleri zail oldu. O günden itibaren bir daha devlet kurmayı başaramayan bu asi ve nankör millet,<sup>4</sup> 19 asır sonra 1948'de tekrar Kudüs'te sözde devletini kurmuş oldu. Kur'an-ı Hakîm

1 Bakara 2/47, 122; A'râf 7/140; Duhân 44/32; Câsiye 45/16.

2 Bakara 2/71-79, 87-93; Nisâ 4/44-52; Cum'a 62/5-8.

3 Bakara, 2/61; Âl-i İmrân, 3/21; Mâide, 5/70.

4 Bakara, 2/211; İbrâhîm, 14/28.

Hendek günü ashabının moralini verdiği müjde ile diri tuttuğu gibi. Hendeği kazarken çok büyük bir kaya çıkmıştı Ashabın karşısına. Allah Rasulü Aleyhisselam'dan yardım istediler. Hz. Peygamber geldi ve birinci vuruşta Şam'ın ikincisinde İran'ın, üçüncüsünde ise Yemen'in fetholunacağını müjdesini verdi. O gün kalplerinde nifak olanlar ya da iman kalplerine tam yerleşmemiş olanlar istihza etti, inanamadılar. Çünkü Kısra ve Hirakl o gün itibarıyla iki süper güçtü. Münafıklar "buradan kalkıp def-i hacet yapmaya gidemiyorlar, İran ve Şam'ın fethinden bahsediyorlar" diyerek gülüşmüşlerdi. Ama diğer tarafta da "Mü'minler düşmanı karşılarında görünce, 'Bu, Allah'ın ve Rasulü'nün bize vaad ettiği'dir, Allah ve Rasulü hep doğru söyler' dediler; bu onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırdı." diyen Müslümanlar vardı. Heyecanlandılar ve İran, Şam ve Yemen'i fethedecekleri günün aşkı ile vur ha vur çalıştılar. İman budur. Kalbe girdi mi heyecandan uyutmaz. Nifak da bu; kalbe girdi mi fitneden uyutmaz. Allah Rasulü Aleyhisselam, müjdeleri ve yaptığı Kıyamet aşısı ile mü'minleri dağlar gibi muhkem kıldı. Yahudiler ile yapacağımız savaşa da böyle bakarsak o gün Allah Teala dünyanın süper gücü olan devletleri ayaklarının altına serdiği o kahramanların torunları olan bizlere de Yahudiye galip gelecek şerefi nasib eder.





**Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Hakim'de "Kuşku yok ki iman edenlerin insanlardan en şiddetli düşmanlarının Yahudiler ve şirk koşanlar olduğunu göreceksin" buyurmaktadır. Bu ayet bize Yahudiler ile bir araya ancak cihad meydanlarında gelebileceğimize işaret etmektedir. Aynı zamanda Allah Teala Müslüman olmayanlar ile dostluk kurmamamız gerektiğine de işaret etmektedir.**

bu olaylara İsrâ Suresi'nin başında işaret ettikten sonra şöyle buyurmaktadır: "Eğer yine fesat çıkarırsanız biz de sizi tekrar cezalandırırız. Biz cehennemi kâfirler için ebedî bir ceza yeri yaptık."<sup>5</sup>

### **Kıyamet İnancı**

Son zamanlarda İsrail zulmü, gündemi tekrar yoğun bir şekilde meşgul etti. Kudüs'te taş ve sopa ile Aksa'yı müdafaa eden ve direnişi namus dâvası olarak gören Müslümanları yok edebilmek için yıllardır uğraş veren terör devletinin zulmü adeta farklı bir seyir almış durumdadır. Umumi anlamda bütün Kur'an'la, hususi olarak da Necm Suresi'ndeki ayetler ile birlikte bu gelişmeleri değerlendirdiğimizde kıyametin daha fazla yaklaştığını hissedebiliyoruz. Allah Teala Necm Suresi'nde "Artık yaklaştı o yaklaşmakta olan. Onu Allah'tan başka ortaya çıkaracak yoktur."<sup>6</sup> buyurmaktadır. Kıyametin yaklaştığına 14 asır önce işaret

eden Allah Teala ve onun alametlerinin olacağına vurgu yapan Allah Rasulü, insanlığı o dehşetli güne karşı uyarılmışlardır. Aslında bu uyarıyı bütün semavi dinlerde görmek mümkündür. Yahudi ve Hristiyanların da Kıyamet inancına bağlı olarak birtakım alametlere inandıklarını bilmekteyiz. Fakat her şeyde olduğu gibi bu inançlarında da birçok yanlışlıklar söz konusudur.

### **Yahudiden Dost Olur mu?**

Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Hakim'de "Kuşku yok ki iman edenlerin insanlardan en şiddetli düşmanlarının Yahudiler ve şirk koşanlar olduğunu göreceksin"<sup>7</sup> buyurmaktadır. Bu ayet bize Yahudiler ile bir araya ancak cihad meydanlarında gelebileceğimize işaret etmektedir. Aynı zamanda Allah Teala Müslüman olmayanlar ile dostluk kurmamamız gerektiğine de işaret etmektedir.<sup>8</sup> Hem bu ayet hem de onların Müslümanlara olan düşmanlıklarının şiddetine işaret eden diğer

ayetler sebebi ile Yahudiler ile iyi ilişkiler kurmamızın mümkün olamayacağını anlamaktayız. Çünkü biz ne yaparsak yapalım onların dinine girmedikçe Yahudi ve Hristiyanların sevgisini kazanmamız mümkün değildir.<sup>9</sup>

Bu hakikatlerin sadece biz değil Yahudiler de çok iyi bir şekilde farkında olup en büyük düşmanlarının İslam'ı kabul eden Müslümanlar olduğunu buna bağlı olarak da onlarla dostluk kuramayacaklarını bilmektedirler. Bundan dolayı da Yahudi bir anneden doğmadığı müddetçe bir insanı Yahudi kabul etmemekte ve haricindeki bütün insanlığı kendilerine hizmet eden alt tabaka olarak görmektedirler.

### **Ağaç ve Taşlar Dile Gelecek**

Allah Rasulü Yahudiler ile hiçbir zaman ve mekânda dost olamayacağımızı işaret ettiği gibi Kıyamet'e yakın onlarla büyük bir savaş gerçekleştireceğimizi de haber vermiştir. Buhari ve Müslim gibi

5 İsrâ, 17/8.

6 en-Necm, 57-58.

7 Maide, 82.

8 Maide, 51.

9 Bakara, 120.





temel hadis kaynaklarımızda bulunan hadis şu şekildedir:

Abdullah b. Ömer Allah Rasulü Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu nakletmiştir: **“Siz Müslümanlar Yahudiler ile savaşacaksınız. Hattâ Yahudiler bir taş arkasına saklanınca taş: ‘Ey Allah’ın kulu! Şu arkamdaki bir Yahudidir, onu da öldür.’ diyecektir.”**<sup>10</sup> İmam Buhari aynı hadisi Ebu Hureyre (r.anh) tariki ile de rivayet etmiştir. Hadisin Müslim rivayeti de Ebu Hureyre (r.anh)’dan nakledilmekle birlikte metninde bazı ziyadeler söz konusudur. Şöyle ki: **“Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Müslümanlar onları öldürecekler. Hatta Yahudiler taş ve ağaçların arkasına saklanacak. Taş veya ağaçlar da: ‘Ey Müslüman, ey Allah’ın kulu! Şu arkamdaki bir Yahudidir. Gel de onu öldür.’ diyecektir. Yalnız Garkad müstesna! Çünkü o Yahudilerin ağaçlarındandır.”**<sup>11</sup>

Hadisi Buhari ve Müslim haricinde de muhaddislerimiz rivayet etmektedir. Burada en sağlam iki rivayet ile iktifa etmiş olalım.

Yahudiler ile büyük bir savaş olacağını ve taşların, ağaçların dile gelip kaçıp

10 Buhârî, *Cihad*, 93, 2925.

11 Müslim, *Fiten*, 18, 2922.

saklanan Yahudileri haber vereceğini bildiren bu rivayet de modern dünyanın kabul şartlarını sağlamayan birçok Buhari hadisinden bir tanesidir.<sup>12</sup> Hadiste itiraz edilen nokta ağaç ve taşların Yahudileri ihbar etmesi kısmıdır. Senedi ile ilgili herhangi bir problem olmayan yani sened tenkidini başarı ile geçen bu hadis, metin tenkidinde ise akla arz edilerek reddedilmektedir.

### **Ulema Hadisleri Akla Arz Etti mi?**

*Hanefilerin bir hadisin kabul şartları arasında saydıkları bu akla arz meselesi asıl itibariyle bütün alimlerin kabul ettiği bir esastır.* Sadece fukaha değil muhaddisler de akla aykırılığı önemli bir problem olarak görmüştür. Bu hususta İbnü'l-Cevzi akli esas ya da kat'i deliller ile çelişen her hadisin uydurma olduğunu söylemiştir.<sup>13</sup> Aynı durumu İbn Hacer de ifade eder ve şöyle söyler: “Usülcüler (fukaha) rivayetin mevzu olmasının sebeplerinden biri olarak akli esaslara aykırılığı göstermişlerdir. Zaten İslam'ın akla ters bir şey ortaya koyması mümkün değildir.”<sup>14</sup> Akla aykırı olan durumları sa-

12 Hayri KIRBAŞOĞLU, *İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi*, s. 270.

13 İbnü'l-Cevzi, *el-Mevdûât* (thk. Nureddin Boyacılar), Advau's-selef, 1997, c. 1, s. 150.

14 İbn Hacer, *en-Nüket ala İbn Salâh*, İma-

**Hadis ile alakalı ulemamızın söylediklerini kısaca şu şekilde özetleyebiliriz:  
Bu olay İsa Aleyhisselam'ın nüzûlü ile birlikte olacaktır. Mü'minler onunla saf tutarken Yahudiler ise Deccal ile beraber savaşacaklardır. Çünkü bir başka hadisinde Allah Rasulü Aleyhisselam, Deccal'e tabi olacak kimselerin Yahudiler olacağından haber veriyor. Cemâdatın konuşmasını, gizlenmelerinin kendilerine faydası olmayacak şekilde yorumlayarak mecazi anlamda almak mümkün olsa da hakiki anlamında almak daha doğrudur. Çünkü herşeyi konuşuran Allah (c.c), taşı da konuşurmaya kâdirdir.**





yarken de genelde birin ikinin yarısı olması ve semanın üzerimizde bulunması gibi bedihi hakikatlere ters düşen haberleri örnek vermişlerdir.<sup>15</sup>

Burada şu hususa dikkat çekmek gerekir: Hanefiler arz hususunu kendi içinde tutarlı bir şekilde işletmişlerdir. Haber-i ahadların Kur'an, sünnet, icma ve külli kaidelere ters düşmemesini kabul etmekle birlikte akli esasları da gündeme getirmişlerdir. Bütün bunlardan habersiz ve usül okuyacak kadar Arapça bilgisinden mahrum birisinin, bunları bir sistem dahilinde uygulayan alimlerimizi örnek göstererek önüne gelen her Buhârî hadisini münker görmesini nasıl anlamak gerekir?

### **Buhari'deki Hadisler İsrailiyat Ürünü müdür?**

Kur'an-ı Hakîm Benî İsrâil'in kutsal kabul ettiği sandıktan bahseder ve der ki: "Peygamberleri onlara 'O'nun (Talu) hükümdarlığının alâmeti, içinde Rabbinizden bir sekînet, Mûsâ ve Hârûn ailelerinin bıraktıklarından bir bakiye bulunan ve meleklerin taşıdığı sandığın size gelmesidir" dedi. Gerçekten inanıyorsanız bilin ki, bunda sizin için büyük bir işaret vardır."<sup>16</sup> Buradaki sandığın içindekilerinde olduğu gibi gelişinde de bir mucize olduğunu söyleyen Râzi, "bu tabutun Allah katından bir mucize olabilmesi gelişinin mucizevi bir şekilde gerçekleşmesine bağlıdır" demiştir.<sup>17</sup> Fakat müfessirlerden mucizenin sandığın gelişinden değil içindekilerden kaynaklandığını söyleyenler de olmuştur. Burada mühim olan husus, ulemamız bir meseleyi anlamaya çalışırken külli bir nazarla ayet ve hadisleri değerlendirmeye çalışmışlardır. Aynı durum mezkûr hadis içinde geçerlidir. Evvela hakiki manasına hamletmeye olmazsa mecaz

mananın olabileceğine işaret ederek hadisi şerh etmeye çalışmışlardır. Ama Buhârî'nin israiliyat ile dolu olduğunu iddia etmeyi bırakın, tek bir hadisine dahi israiliyat ürünüdür, mevzudur hükmünü vermemişlerdir.

### **Ulema Neler Söyledi?**

Hadis ile alakalı ulemamızın söylediklerini kısaca şu şekilde özetleyebiliriz.

Bu olay İsa Aleyhisselam'ın nüzülü ile birlikte olacaktır. Müminler onunla saf tutarken Yahudiler ise Deccal ile beraber savaşıacaklardır. Çünkü bir başka hadisinde Allah Rasulü Aleyhisselam, Deccal'e tabi olacak kimselerin Yahudiler olacağından haber veriyor.<sup>18</sup> Cemadatın konuşmasını, gizlenmelerinin kendilerine faydası olmayacak şeklinde yorumlayarak mecazi anlamda almak mümkün olsa da hakiki anlamında almak daha doğrudur. Çünkü herşeyi konuşturan Allah taşı da konuşturmaya kâdirdir.<sup>19</sup>

Bu hadisin metninin uydurma olduğunu düşünmek bir tarafa ulema, Allah Rasulü Aleyhisselam'ın mucizesi olduğuna işaret ettiğini ve ümmeti Muhammed'in kıyamete kadar baki kalacağına delil olduğunu dahi vurgulamış, cemadatın konuşmasını ise kıyamet alametlerinden saymışlardır.<sup>20</sup>

Bugün çok farklı teknolojiler kullanılmaktadır. Adeta kullandığımız bir takım insansız hava araçları ya da ilerde özellikle Müslümanların geliştireceği teknolojik silahlar ile Yahudiye karşı girişeceğimiz o büyük savaşta hangi taşın altına girerlerse girsinler ve hangi ağacın altına saklanırlarsa saklansınlar onları bulacak ve cezalarını keseceğiz. Yani saklanmalarının onlara faydası olmayacak şekilde mecaz mana verebiliriz.

### **Müjdeye Nâil Olmak**

Bu Allah Rasulü Aleyhisselam'ın

ümmetine müjdesidir. Bu müjdeye nail olabilmek için uykularımızı kaçırmamız, heyecanımızı diri tutmamız ve gece gündüz iktisadi, siyasi, teknolojik ve ekonomik anlamda güçlenmeye çalışmamız gerekirken hadisin uydurma olduğunu söylüyor, Müslüman dimağların aşk ve heyecanını kırıyoruz. Allah Rasulü Aleyhisselam bir hedef gösteriyor. Kıyamete yakın Yahudileri yeneceğimizi, üzülmememiz, gevşeklik göstermememizi ve heyecanımızı diri tutmamızı istiyor. Tıpkı Hendek günü ashabının moralini verdiği müjde ile diri tuttuğu gibi. Hendeği kazarken çok büyük bir kaya çıkmıştı Ashabın karşısına. Allah Rasulü Aleyhisselam'dan yardım istediler. Hz. Peygamber geldi ve birinci vuruşta Şam'ın ikincisinde İran'ın, üçüncüsünde ise Yemen'in fetholunacağını müjdesini verdi.<sup>21</sup> O gün kalplerinde nifak olanlar ya da iman kalplerine tam yerleşmemiş olanlar istihza etti, inanamadılar. Çünkü Kisra ve Hirakl o gün itibariyle iki süper güçtü. Münafıklar "buradan kalıp def-i hacet yapmaya gidemiyorlar İran ve Şam'ın fethinden bahsediyorlar" diyerek gülüşmüşlerdi. Ama diğer tarafta da "Müminler düşmanı karşılarında görünce, 'Bu, Allah'ın ve Rasulü'nün bize vaad ettiği, Allah ve Rasulü hep doğru söyler' dediler; bu onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı."<sup>22</sup> diyen Müslümanlar vardı. Heyecanlandılar ve İran, Şam ve Yemen'i fethedecekleri günün aşkı ile vur ha vur çalıştılar. İman böyledir. Kalbe girdi mi heyecandan uyutmaz. Nifak da böyledir kalbe girdi mi fitnedden uyutmaz. Allah Rasulü Aleyhisselam müjdeleri ve yaptığı kıyamet aşısı ile müminleri dağlar gibi muhkem kıldı. Yahudiler ile yapacağımız savaşa da böyle bakarsak o gün Allah Teala dünyanın süper gücü olan devletleri ayaklarının altına serdiği o kahramanların torunları olan bizlere de Yahudiye galip gelecek şerefi nasib eder.

detu'l-bahsi'l-ilmî, el-Medinetü'l-Münevvere, 1984, c. 2, s. 845.

15 Suyutî, **Tedribü'r-Râvî**, (thk. Muhammed Avvame), c. 3, s. 434.

16 Bakara, 248.

17 Râzi, **Mefatihü'l-Gayb**, Daru'l-kütübü'l-İlmiyye, Beyrut, 2009, c. 6, s. 149.

18 Müslim, **Fiten**, 25, 2944.

19 Aynî, **Umdetu'l-Kârî**, c.13, s. 393; İbn Hacer, **Fethu'l-Bârî**, c. 6, s. 610; Molla Gürânî, **el-Kevserü'l-Cârî ilâ Riyâzi Ehâdîsi'l-Buhârî**, c. 5, s. 481.

20 Aynî, **Umdetu'l-Kârî**, c.13, s. 393; İbn Hacer, **Fethu'l-Bârî**, c. 6, s. 610.

21 Ahmed, **Müsned**, Hadis No: 18694.

22 Ahzab, 22.





## ANNE- BABANIN SÂLİH OLMASININ ÇOCUĞA TESİRİ



Anne babanın salih insan olmalarının çocuğun müstakim bir hayat sürmesindeki etkisi gerçekten büyüktür. Tıpkı anne-babanın kötü insanlar olmasının onun hayatındaki olumsuz etkisi gibi. Diğer bir açıdan bakıldığında anne- babası salih olan insan hayatı boyunca böyle bir ebeveynden dünyaya gelmiş olmanın sürûrunu yaşar. Kötü bir anne-babanın oğlu olan kişi ise –velev ki kendisi onlar gibi olmasa dahi- bunun zilletini her daim üzerinde hisseder.

Bu sebeple anne-baba, yaşadığı hayatta sadece kendi sorumluluklarını değil istikbalde nesilleri tarafından nasıl anılacakları istifhamını da büyük bir mesuliyet telakki ederek yaşamalıdır. Bu yüzden olmalı ki İbrahim (a.s)

bir duasında<sup>1</sup> Cenab-ı Hak'tan, sonraki nesiller içerisinde güzel bir şekilde; övgüyle bahsedilerek anılmayı istemiştir.<sup>2</sup> Bu isteğindeki sadakatin bir göstergesi olarak da kavminin tapınıp durdukları putlardan teberrî etmiştir. Cenab-ı Hak onun haktan yana koyduğu bu tavrı bize şöyle hikâyeye buyurmaktadır: “Nihayet İbrahim onlardan ve Allah'tan başka taptıkları şeylerden uzaklaşıp bir tarafa çekildiği zaman biz ona İshak ve Yâ'kub'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk; hepsine de dillerde güzel ve yüksek bir övgü verdik.”<sup>3</sup> Dikkat edilirse bu ayetlerde

<sup>1</sup> Şu'arâ, 84

<sup>2</sup> İbn Ebî Hâtim er-Râzî, *Tefsîru'l-Kur'âni'l-Azîm*, Mektebetu Nizar Mustafa el-Bâz, 1419, Baskı: III, VIII/2781

<sup>3</sup> Meryem, 49-50

**Anne babanın salih insan olmalarının çocuğun müstakim bir hayat sürmesindeki etkisi gerçekten büyüktür. Tıpkı anne-babanın kötü insanlar olmasının onun hayatındaki olumsuz etkisi gibi. Diğer bir açıdan bakıldığında anne-babası salih olan insan hayatı boyunca böyle bir ebeveynden dünyaya gelmiş olmanın sürûrunu yaşar. Kötü bir anne-babanın oğlu olan kişi ise –velev ki kendisi onlar gibi olmasa dahi- bunun zilletini her daim üzerinde hisseder.**





Allah Teâlâ, ismi geçen peygamberlere ileriki nesillerde güzel anılacak olmalarını bir nimet olarak bahşettiğine vurgu yapmaktadır.<sup>4</sup>

Zikri geçen ayetlerden de anladığımız üzere ebeveyn konumunda olanlar bir yandan Hz.İbrahim (a.s) gibi, nesilleri içerisinde güzel anılmayı sürekli talep etmeli öte yandan da bu taleplerinde sadık olduklarının bir göstergesi olarak yine onun gibi Allah yolunda fedakârlık yapmalıdırlar. İşte o zaman Cenab-ı Hak İbrahim (a.s) ve diğer peygamberlere nimet olarak bahşettiğini buyurduğu “övgü ile bahsedilme” meziyetini onlara da verecektir. Bu da anne-babanın Allah yolunda fedakarlık yapan salih kişiler olmasının nesilleri açısından ne denli önemli olduğunu ortaya koyan bir noktadır.

### **Ey Nuh'un Zürriyyeti!**

Ecdadın ehl-i iman kişiler olmasına vurgu sadedinde Kur'an-ı Kerim'de yer alan bazı ayetler mühim işaretler ihtiva etmektedirler. Nitekim Cenab-ı

Hak, Benî İsrâil'e hitap ederken, Nuh (a.s) döneminde iman ve İslam yolunda fedakarlık yapanlara atıfta bulunmaktadır. İlgili ayet-i kerime şöyledir: “Ey Nuh'la beraber gemiye taşıyarak kurtardığımız kimselerin soyundan olanlar! Doğrusu o çok şükredici bir kuldu.”<sup>5</sup> Bu ayet-i celilede, neslinden gelen insanlara Nuh'un (a.s) takvası ve şükredici bir kul olduğu örnek olarak gösterilerek ona uymaları istenmektedir.<sup>6</sup>

Bu hitabın bir benzeri de Kur'an-ı Kerim'de sıkça karşılaştığımız “Yâ benî İsrail/ Ey İsrailoğulları” ifade-i celilesidir. Malum olduğu üzere bu ayetlerde İsrail diye bahsedilen zat Hz. Yakub'dır. Bu hitapla başlayan bir ayet-i kerimede<sup>7</sup> Allah (c.c) onları iman etmeye davet ederken yine “Ey İsrailoğulları” diyerek hitap etmiş ve bununla onlara “Yakub'un (a.s) nesli olduğunuz için hakka tabi olmakta onun gibi olun” buyurmak istemiştir.<sup>8</sup> Bu iki misal bizlere

<sup>5</sup> İsrâ, 3

<sup>6</sup> İbrahim b. Ömer el-Bikâ'î, *Nazmu'd-Dürer fi Tenâsubi'l-Âyâti ve's-Süver*, Daru'l-Kitâbi'l-İslâmi, Kahire, XI/302

<sup>7</sup> Bakara, 40-41

<sup>8</sup> İbn Kesîr, Ebu'l-Fidâ İsmail b. Ömer, *Tefsîru'l-Kur'âni'l-Azîm*, Daru Tayba, 1420, Baskı: II, 1/241



**Ebeveyn konumunda olanlar bir yandan Hz.İbrahim (a.s) gibi, nesilleri içerisinde güzel anılmayı sürekli talep etmeli öte yandan da bu taleplerinde sadık olduklarının bir göstergesi olarak yine onun gibi Allah yolunda fedakârlık yapmalıdırlar. İşte o zaman Cenab-ı Hak İbrahim (a.s) ve diğer peygamberlere nimet olarak bahşettiğini buyurduğu “övgü ile bahsedilme” meziyetini onlara da verecektir. Bu da anne-babanın Allah yolunda fedakarlık yapan salih kişiler olmasının nesilleri açısından ne denli önemli olduğunu ortaya koyan bir noktadır.**

<sup>4</sup> İbn Cerîr et-Taberî, *Câmi'u'l-Beyân fi Te'vîli'l-Kur'ân*, Müessesetu'r-Risâle, 1420, Baskı: I, XVIII, 208



salih bir anne- babanın sadece kendi çocukları değil, çocuklarının çocukları da dahil olmak üzere asırlar ötesine intikal edecek derecede bir örneklik teşkil ettiğini ve onların iyi bir kul olmalarının kıyamete dek devam edecek nesillerinde tesirlerinin olacağını göstermektedir.

### **Baban Kötü Biri Değildi, Annen de İffetsiz Değildi**

Aile içerisinde anne- baba müstakil birer medresedirler. Çocuğun, hayatının ilk evrelerinde hayata dair kendilerinden çok şey öğrendiği koca bir medrese. Bu yüzden çocuğun hayatında tahakkuk eden iyi veya kötü olaylar hep akıllara yettiği aileyi getirir. Çocuğun başarılı bir insan olup, cemiyete faydalı bir nefer olması ailesinin takdir edilmesini aksi de ayıplanmasını gerektirir. Zira çocuğun başarısı ilk medresesi olan ailenin ona verdiği eğitimin kalite ve başarısını resmeder. Başarısızlığı ise yettiği ailenin kalitesizliğini. Çok cüz'î de olsa bu durumun bazı istisnalarından bahsedilebilirse de bu döngünün yaşadığımız hayat içerisinde genel geçer bir tecrübî sonuç olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Bu noktayı izahen Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir vurguya değinmekte fayda vardır. Nitekim, Meryem (aleyhesselam) İsa'yı (a.s) mucizevi olarak babasız bir şekilde doğurduğunda kavminin yanına gelmiştir. Bu durumu anlamaktan aciz kalan kavmi, onun (hâşâ ve kellâ) yanlış bir iş yaptığı zannına kapıldığı için ona şöyle hitap etmiştir: "Ey Harun'un kızkardeşi! Senin baban kötü bir adam değildi, annen de iffetsiz bir kadın değildi."<sup>9</sup> Bu ifadeyle kavim, kendi zanlarınca kötü bir iş yaptığına inandıkları Meryem (aleyhesselam)'ın, iyi bir anne babadan dünyaya geldiğini ve böyle bir anne- babanın evladının nasıl olur da böyle bir günaha düşmüş olabileceğine dair şaşkınlıklarını dile



getirmişlerdir.<sup>10</sup> Bu ifadenin manası şudur: Senin gibi tertemiz bir ocakta neşvu nema bulmuş, salihliği, ibadet ve zühdüyle tanınmış bir aileye mensup birinden nasıl bu fiil sadır olmuş olabilir?<sup>11</sup>

Nihâî olarak Meryem validemizin öyle bir ocakta, böylesi salih bir anne-babadan doğmuş olması iffetini koruyan tertemiz bir kadın olmasını sağlamıştır. Bu ayetlerde kavmin olayın mucizevi olan boyutunu anlamamaları yüzünden kapıldıkları vesvese neticesinde aile ile kızları arasında bir bağ kuramamalarının anlatılması konumuz açısından mühimdir. Zira, Cenab-ı Hak kavmin bu ifadesi üzerinden bize, anne-babanın salih insanlar olmasının çocuklarının salâhı için ne denli mühim olduğunu anlatmaktadır.

<sup>10</sup> Ebû Muzaffer es-Sem'ânî, *Tefsîru's-Sem'ânî, Daru'l-Vatan*, Riyâd, 1418, Baskı: I, III/289.

<sup>11</sup> İbn Kesir, *Tefsîru'l-Kur'âni'l-Azîm*, V/226.

### **Nesline Bereketi Miras Bırak!**

Kişinin salih bir insan olması, nesline büyük bir bereketi miras bırakması anlamına da gelmektedir. Kur'an'da anlatılan Musa (a.s) ve Hızır (a.s) kıssasında bu noktayı tavzih eden önemli bir ayet vardır. Bilindiği üzere Musa (a.s) Hızır'a (a.s) Allah (c.c) tarafından yönlendirilmiş ve onda olan ilimden istifade etmesi talep edilmiştir. Hızır (a.s), kendisine bu maksatla gelmiş olan Musa'ya (a.s), bu isteğini ancak ve ancak yaptığı işlerin hikmetini sormaması şartıyla kabul edeceğini ifade etmiştir. Kıssanın konumuzla taalluk eden yönü ayet-i celilede şöyle anlatılmaktadır: "Bunun üzerine yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yemek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere

<sup>9</sup> Meryem, 28.





olan bir duvar buldular. Hızır hemen onu doğrulttu. Musa: “İsteseydin elbet buna karşı bir ücret alırdın” dedi.”<sup>12</sup>

Hızır (a.s), üçüncü kez de yaptığı işin hikmetini soran Musa’ya (a.s) “İşte bu, seninle benim aramızın ayrılmasıdır. Şimdi sana o sabredemediğin şeylerin içyüzünü haber vereceğim.”<sup>13</sup> Ve yukarıda zikrettiğimiz ayette yer alan “yıkılmak üzere olan duvarı doğrultma” fiilinin hikmetini şöyle beyan etmiştir: “Duvar ise, o şehirde iki yetim oğlana ait idi. Duvarın altında onların bir hazinesi vardı. Babaları da iyi bir kimse idi. Onun için Rabbin istedi ki o iki çocuk erginlik çağlarına ersinler ve Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarsınlar.”<sup>14</sup>

Ne kadar ibretlik değil mi? Cenab-ı Hak salih olduğu için bir babanın yetim neslini, onun iyi bir kul olması hürmetine malik oldukları hazineden mahrum bırakmamış ve onların faydalanabilmesi için bu hazineyi muhafaza etmeyi bizatihi tekeffül etmiştir. Salih babanın bereketi –velev ki bu dar-ı dünyadan göçmüş olsa da– nesline sirayet etmiş ve Allah (c.c) Hızır’ı (a.s) göndererek yıkılmak üzere olan

duvarı düzelttirerek mallarını koruma altına almıştır. Bu kıssa, kendi diliyle babalara hitap eder: ‘Ey babalar! Sizler de bu salih baba gibi olun ki kıyamete dek nesliniz salih bir kişi oluşunuzun maddî-manevî bereketinden müstefid olun.’

### **Yetimleri Korumak ve Neslin İhya Olsun!**

İyi bir nesle sahip olmak isteyen anne- babalar gerçekçi olmak istiyorlarsa her şeyden önce kendileri salih olma gayretinde olmalıdırlar. Bu yüzden bir anne baba, kendi çocuğuna nasıl muamele yapılmasını istiyorsa başkalarının çocuklarına da öyle davranmalıdır. Bu, aynı zamanda mümin olmanın da bir gereğidir. Bu durum Rabbimizin şu ayet-i celilesinde çok enfes bir vecihle dile getirilmektedir: “Kendileri, geriye zayıf çocuklar bıraktıkları takdirde, onların geleceğinden endişe duyacak olanlar, (yetimler hakkında da aynı) endişeyi duysunlar, Allah’dan sakınsınlar ve doğru söz söylesinler”<sup>15</sup>

Ayet, anne babalara kendilerini her zaman başkalarının yerine koyarak insafla, vicdanla düşünmeyi ve kendi neslinin başına gelmesinden korktuğu

durumlara maruz kalmış insanlara güzel muamele yapmayı emretmektedir. Hususen, yetimlerin mallarına el uzatmaktan sakınmaları gerektiğine vurgu yapan ayetin bağlamında, ebeveynler Allah’tan korkmaya ve doğruyu söylemeye davet edilmektedir.<sup>16</sup> Çocukların her türlü istismara maruz kalabildiği, yüz kızartıcı çocuk tecavüzlerinin ve cinayetlerinin hayli çoğaldığı zamana ne kadar büyük bir ahlaki düsturu öğretiyor bu ayet-i kerime. Öyle değil mi? Düşünün, bu ayetin ruh aşılacağı bir insan, bu ayetin manevi terbiyesiyle donanmış bir mümin anne ve baba bir başkasının çocuğuna herhangi bir kötülüğü revâ görebilir mi?

Ezcümle, neslimizin salih insanlar olması bizim salih olmamızdan ve kendi neslimiz kadar tüm müminlerin çocukları adına dertlenip çalışmamızdan geçmektedir. Kur’an ve sünnet bu doğrultuda bizlere yön veren bir çok numunelerle doludur. Rabbimiz Allah ve Rasulü’nün gösterdiği istikamette yön tutarak salih bir insan olabilmeyi ve neslimizi de bu minvalde yetiştirebilmeyi nasip eylesin.

Âmin, yâ Mücîbe’s-Sâilîn!

<sup>16</sup> Mustafa el-Adevî, *Fıkhu Terbiyeti’l-Ebnâ’ ve Tâifetun min Nesâihi’l-Etubbâ’*, Daru Mâcid Asîrî, 1419, Baskı: I, s. 21.

<sup>12</sup> Kehf, 77.

<sup>13</sup> Kehf, 78.

<sup>14</sup> Kehf, 82.

<sup>15</sup> Nisâ, 9.





ÖZEL KÜLLİYAT ANADOLU  
LİSESİNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

MATEMATİK,  
İNGİLİZCE,  
BİYOLOJİ,  
KİMYA,  
FİZİK,



REHBERLİK  
COĞRAFYA,  
BEDEN EĞİTİMİ  
VE TARİH  
DERSLERİNDEN  
ÖĞRETMEN ALIMI YAPILACAKTIR.



BAŞVURU İÇİN  
İLETİŞİM NUMARASI:  
**+90 536 476 37 20**

# OKULLA BİRLİKTE Hafızlık Eğitimi

Kayıtlarımız Başlamıştır.

Program Samsun'da Olup  
4.Sınıf'dan 5.Sınıf'a Geçen Erkek  
Öğrenciler İçindir.

Adres: Yenimahalle mah. 3076 sok.  
no:10 Atakum/Samsun

İrtibat;

0530 304 84 47  
0537 619 06 29



İnisiyatif Fikir Akademi ve Merkezleri  
مركز الدراسات الفكرية



**يعلن مركز**  
الدراسات العلمية والفكرية  
**(إفام)**

عن افتتاح التسجيل  
للعام الدراسي  
(2022 - 2021)

وافتاح شعبة خاصة للطلاب العرب  
لدراسة العلوم الشرعية والعربية  
(الدراسة داخلية)

الأعمار المطلوبة  
**(15-18) سنة**

يرجى التواصل معنا مباشرة عبر الرقم : +90 534 390 68 55



**KÜLLİYAT**  
**KIZ**  
**LİSESİ**

ÖĞRENCİ ALIMINA BAŞLIYOR

**GEÇEN YIL SADECE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİ**  
**KABUL EDEREK EĞİTİM HAYATINA BAŞLAYAN**  
**KÜLLİYAT KIZ OKULLARI BU SENE LİSE**  
**ÖĞRENCİLERİNİ DE KABUL EDİYOR!**

NOT: OKULUMUZ SAMSUN'DA EĞİTİM VERMEKTEDİR.

**KÜLLİYAT**  
KIZ OKULLARI

DETAYLI BİLGİ İÇİN İRTİBAT NUMARASI: +90 533 743 94 77





# HÜKÜM



Necmettin ERBAKAN

*Müseccel İslam düşmanları  
yüzyıldır Avrupa'dan sadece  
bizi yakan, yıkan dansı,  
fuhşu, kumarı, faizi aldı.  
Batı'yı var eden bilimsel  
gayretin "çağdaşlık" diyerek  
sadece edebiyatını yaptı.  
Türkiye'yi yöneten ve iki Cihan  
harbinde de yıkılan  
Almanya'nın gerilerine  
düşüren "İSLAMMIŞ" gibi dine  
saldırdı. Gümüş Motoru  
kurarak yerli motor üreten  
Erbakan Hoca gibi müminlere  
"mürteci" diye hakaret etti.  
**Ümmet olarak yeniden  
ayağa kalkıp tarih  
yazmamız Batı'ya değil,  
köklerimize dönmemizle  
mümkündür.***